

# Kleine raak

december 2022

nummer 520

kristelijke werknemersbeweging - [www.kwbmerchtem.be](http://www.kwbmerchtem.be)

## Zaterdag 17 december

15 u.: Wie bouwt de mooiste LEGO-kerststal?

19 u.: Kersttocht



**DVV**   
verzekeringen  
Robberechts & Co.

**zaterdag 17 december**

  
**HOHOHO**  
**LEGO-MASTERS KERST**

**WIE BOUWT DE MOOISTE  
KERSTAL VAN MERCHTEM?**



Zaterdagmiddag **17 december** van **15.00 uur tot 17.00 uur** wordt 't Vijverdal omgetoverd tot een legoparadijs.

**Jong en oud** mogen hun creatiefste kant laten zien en originele bouwsels maken. 's Avonds worden alle bouwsels tentoongesteld.

We voorzien **mooië prijzen** voor de **knapste / origineelste kerststal**.

De jury: alle deelnemers van de kersttocht.

Deelnemen is volledig gratis.



Zaterdagavond gaan we op kersttocht.

We starten om 19.00 uur op het parochieplein en verwachten rond 21.00uur terug te zijn.

De tocht is zo'n 4 km en toegankelijk voor buggy's.

Onderweg bouwen we bruggen zodat Jozef bij Maria geraakt.

We zingen een kerstlied en bouwen mee aan een flashmob.

We sluiten af in zaal 't Vijverdal met een lekkere pannenkoek.

Daar kan iedereen stemmen op de mooiste lego-kerststal van Merchtem.

Jij komt toch ook?



## FAMILIENIEUWS

† **Herman Goossens** echtgenoot van Germaine Keppens  
schoonbroer van KWB'er Filip Heyvaert  
oom van KWB'ers Dominiek Heyvaert en Hans  
Verbruggen.



**Albert Van der Meeren**, weduwnaar van Maria Meganck  
schoonvader van KWB'er Hedwig Dours

**Joren De Boeck**, liefje van Dagmar Van de Voorde  
schoonzoon van KWB'er Wouter Troch.

---

## Kerstmis

Met de maand december zijn we in de kersttijd beland. In de vier weken van de Advent worden we door verschillende organisaties erop attent gemaakt dat er in onze huidige welvaartmaatschappij nog heel wat mensen door de mazen van het net vallen. We worden steeds meer verzocht om deze initiatieven te sponsoren.

Onze uitgaven aan energie en aan de gewone dagelijkse zorg voor eten en drinken stijgen elke dag. Vele mensen hebben schrik als er weer een rekening in de bus valt. Het is angstaanjagend dat vele mensen moeten beroep doen op het OCMW of gaan aanschuiven voor voedselbedeling.

Het jaarthema van welzijnszorg roept ons op '**samen tegen armoede en uitsluiting**'. Dit is een edel doel maar het omvat heel veel engagement '**geen mooie woorden maar echte daden**'. Het vraagt inzet van ieder van ons.

In deze donkere dagen worden we zelf ook uitgenodigd om na te denken over de zin van ons leven en hoe we ons verhaal inkleuren. Tijdens de kerstperiode versieren velen mensen hun woonkamer en de gezelligheid wint aan belang. Dromen van vrede krijgen een menselijk gelaat en dit opent perspectief om de echte levenswaarden opnieuw te bekijken.

**Kerstmis** is het feest van **opnieuw geboren worden**. In het licht van Kerstmis, **de hoop** herkennen om er een heuglijk feest van te maken voor elkeen. Moge de ster van '**Hoop**' schitteren voor iedereen. Zalige Kerst!

Norbert



## KWB VIERT FEEST! ZATERDAG 10 DECEMBER

**We starten om 18 u.** met de misviering voor de overleden leden en familieleden van onze afdeling

**Om 19 u.** staat het aperitief klaar in zaal 't Vijverdal. De zaal gaat pas open na de mis. De zitplaatsen worden door Francis aangeduid. Ook zij die niet deelnemen aan het feest zijn zeker welkom op de receptie

Op het programma staat o.a. de speech van voorzitter Steve, de viering van leden die 50 of 25 jaar lidmaatschap kunnen voorleggen Een ludieke ontspanning, muziek en de DJ nodigt uit ten dans. Dit jaar 2 voor de prijs van 1: 2 DJ'S voor elke leeftijd wat wils



*Welkomstaperitief KWB*

*Witloofsoep*

*Koud visbord met zalm Belle Vue, scampi's, garnalen, ....*

*Hertensteak met bospaddenstoelen, gebakken groenten en kroketten*

*Dessertenbuffet en kaasschotel*

KWB sponsort extra dit jaar en we kunnen jullie dit feest aanbieden voor **32 euro pp.**

Je kan inschrijven kan op [jaarfeest@kwbmerchtem.be](mailto:jaarfeest@kwbmerchtem.be) tot zondag 4 december

- ☺ Francis Wijns, Langevelde 38 en mits overschrijving op rekening van **KWB BE79 8335 3470 9433** met vermelding jaarfeest KWB
- ☺ Zondagvoormiddag in het KWB-lokaal en mits betaling.

---

***Hij komt ... hij komt ... hij komt de goede Sint !***

Op ***zondagvoormiddag 4 december*** in het KWB-lokaal.

Vergeet je tekening niet.

De sint en pieten...

# Kwb kalender december 2022 – januari 2023

## December

Donderdag 1 december	Voetbal Kroatië-België
Vrijdag 2 december	Kaartavond wiezen.
Zondag 4 december	Sinterklaas komt op bezoek in het lokaal
Zaterdag 10 december	Jaarfeest
Vrijdag 16 december	Darts
Zaterdag 17 december	Hohoho lego-masters kerst
Zondag 18 december	Finale wk voetbal op groot scherm

## Januari

Zondag 8 januari	Nieuwjaarsreceptie in het KWB-lokaal
Woensdag 11 januari	Energie in de toekomst
Vrijdag 13 januari	Kaartavond wiezen
Dinsdag 17 januari	Kookavond
Vrijdag 20 januari	Bedrijfsbezoek Belgoo beers
Zaterdag 21 januari	Darts
Vrijdag 27 januari	Ra(a)ke vrijdag

Elke donderdag, pingpong in de sporthal

Afspraak om 20.30 u. in de kleine zaal

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal



## Wijkmeestersvergadering van vrijdag 4 december 2022

De 24 wijkmeesters werden door voorzitter Steve verwelkomd. Steve stelde meteen het programma van de avond voor.

Er stonden **4 kaarsjes** klaar om de overleden KWB-leden van het voorbij werkjaar te gedenken. **René Van Buggenhout, Jan De Mesmaeker, Theo Verhavert en Louis Van Lier**. Hedwig en Norbert lazen, afwisselend de overleden familieleden van onze KWB'ers voor. Het was heel stil in het lokaal.

Yves en Steve namen de **voorbije activiteiten** voor hun rekening. Het ging vlot en volgens de reactie van de aanwezigen werden de activiteiten als zeer positief ervaren en dat mogen horen doet wel extra deugd voor de initiatiefnemers.

Hetzelfde duo stelde ook de **komende initiatieven** voor. De kalender voor december oogt zeer divers met uitschieters als de infoavond over dementie, de avond over 'oorlog en vrede', de kookavond 'wild', Sinterklaas die op bezoek komt, natuurlijk het jaarfeest en in de verdere toekomst de 'hohoho lego masters' activiteit. Joke gaf hierover de info en die staat ook in deze Kleine Raak vermeld. Het weekend naar de Elzas werd door Geert toegelicht.

Tijd om het **ledennieuws** te vertellen. Vooral de aandacht van de leden vragen om hun lidgeld in orde te brengen want dit wordt hoogdringend. Een aantal nieuwe leden mogen we verwelkomen in het volgende werkjaar. Hun namen worden in deze Kleine Raak vermeld

Een pintje van de voorzitter om het laatste gedeelte aan te vatten met de voorbereidingen voor het jaarfeest; De misviering, de taferversiering, het ontspannend gedeelte en vooral het zoeken naar de gepaste Dj's om de avond op te vrolijken. De prijs van de drank op het jaarfeest wordt behouden zoals vorige edities. De flessen water op tafel (gratis) verdwijnen. Joke zorgt voor een tof ontspannend gedeelte. De verschillende werkgroepen vragen hulp aan de wijkmeesters. Er werd nog wat nagebabbel.

Norbert



## Darts op zaterdag 16 december



We gooien er op los. Iedereen doet mee ook al vliegen de pijltjes in het rond. Oefening is de beste methode om het goed te kunnen; kunst noemen ze dat. Dus mannen van harte welkom en de driedubbele twintigers komen er zo aan.

---

### Van alles en nog wat!

- **Lokaalpoets op maandag 12 december.** We starten om 9 u.
- **Jong-gezinnenweekend van 12 tot 14 mei 2023.** Hou alvast die datum vrij om te genieten met je gezinnetje van het fantastisch decor van onze verblijfplaats in Het Laathof in Hingene. Meer info in de volgende Kleine Raak
- Alle vrouwen en mannen die graag zingen nodigen we uit om het **koor** te versterken op de jaarmis van KWB op zaterdag 10 december om 18 u. We **repeteren op maandag 5 december van 19 u. tot 20 u. in ons KWB-lokaal.** Warm aanbevolen.
- Op zondagvoormiddag komen veel jonge vrouwen van Femma een koffie of een cava-ke drinken in het KWB-lokaal. De laatste tijd en ook dankzij het goede weer verkiezen ze samen te zitten in de veranda. Dit plekje hebben we een nieuwe naam gegeven '**de stille ruimte!**'. Het moest eens waar zijn.
- Dat er toch één KWB'er zich waagt in deze 'stille ruimte om naar de verhalen van de vrouwkes te luisteren en Klaus blijft aandachtig!
- Dat we in het KWB-lokaal een betere manier aan het zoeken zijn om onze overleden leden te eren. De twee prikborden hangen, spijtig genoeg, volledig vol. Een hint misschien voor het team van de Werkman!

# KAARTKAMPIOENSCHAP 'wiezen'

## Is de kaartkampioen al gekend?

Op 11 november, de dag dat de wapens zwegen, kregen 24 deelnemers de kans om hun puntentotaal voor het kaartkampioenschap wat op te smukken. Maar dat was zonder **Paul Thomas** gerekend want hij sloeg genadeloos toe en werd winnaar van de avond met maar liefst **191 punten**. Er werd geen bloed- of urinestaal afgenomen.



Alles verliep volgens de regels getuigden zijn medekaarters Lisette, Eric en Astrid alhoewel ze zwaar onder de indruk waren van de prestatie van Paul. De pekelharing, die als tussendoortje werd opgediend, smaakte overheerlijk. Jef Andriessens trok zonder blozen naar huis met 2 bokalen. Zou dat niet op zijn maag blijven liggen of zou hij geen oprispingen hiervan krijgen? Een lachende Frans Sablon, want iedereen van deze speeltafel trok met een potje pekelharing naar huis. Tapper Rudy sprong in als de 24<sup>ste</sup> man.

**Volgende kaartavond: vrijdag 2 december om 20 u. in het lokaal.**

Noteer alvast alle kaartavonden in je agenda

- 13 januari - 10 februari 202, 10 maart 2023, 14 april 2023 finale

---

## Nieuwe leden

Het geeft een aangenaam gevoel als je nieuwe leden mag inschrijven. Welkom mannen in onze KWB. We durven hopen dat jullie kunnen genieten van wat het KWB programma te bieden heeft.

- ☺ Eric Troch
- ☺ Eric Micha (is terug van weggeweest)
- ☺ Jonas De Middel
- ☺ Viktor Filonov
- ☺ Tony Breuckelaers
- ☺ Wladimir Flieberg
- ☺ Feber Van Holsbeeck
- ☺ Mario Van Droogenbroeck
- ☺ Willy Tassenoy



## Infoavond rond dementie

### Waarom herinneren mensen met dementie zich enkel hun jeugd?

#### Doodt Alzheimer méér dan herinneringen?

Dat zijn vragen die je kan stellen wanneer je over dementie spreekt. Dementie is een paraplueterm. Dementie beschrijft een complex van symptomen. Het zegt niets over de oorzaak van de dementie. Welke hersenziekten veroorzaken dementie? De ziekte van Alzheimer (50% - 75%), vasculaire dementie (20% - 35%) is een gevolg van beroerte of herseninfarcten, Lewy body (10% - 25%), de symptomen liggen tussen die van Alzheimer en Parkinson. De opvallendste symptomen zijn stoornis in het korte- en langetermijngeheugen, vb. het steeds opnieuw dezelfde vraag stellen of enkel hun jeugd jaren herinneren, cognitieve stoornissen zoals plannen maken of organiseren lukt niet. Er is ook een desoriëntatie in tijd en ruimte, het niet meer weten of het ochtend of avond is of waar men woont of iets gelegd heeft. Er is ook een desoriëntatie in persoon, familieleden niet meer herkennen. Komt dementie ook voor op jonge leeftijd? Ja, maar het is minder vaak. Men spreekt dan over jongdementie als de aanvangsleeftijd onder de 65 jaar is. Er zijn verschillende fasen in het dementeringsproces :

- 1) Bedreigde ik-beleving (de persoon met dementie ervaart duidelijk hiaten in zijn geheugen),
- 2) Verdwaalde ik-beleving, (het opslaan van nieuwe informatie lukt nu haast helemaal niet meer, actieve betrokkenheid op de omgeving,)
- 3) Verborgen ik-beleving (afgesloten en ontoegankelijk, de bewuste beleving van eigen identiteit is verdwenen),
- 4) Verzonken ik-beleving (de persoon met dementie volledig in zichzelf gekeerd).

**Hoe moet je de persoon met dementie benaderen?** Benader ze vooral op een respectvolle manier. Stel je eigen ideeën daarbij in vraag. Kom niet te betuttelend over. Gebruik daarom een realiteitsoriënterende houding. Door het geven van informatie op een natuurlijke en onopvallende manier. Hierdoor krijgt de persoon met dementie een positief zelfbeeld. In plaats van fouten of gedachten te corrigeren, is het beter om achter de concrete inhoud van de boodschap te kijken en vooral de achterliggende gevoelens te bevestigen. Wanneer je in contact komt met de mantelzorger vraag ook eens aan hem/haar hoe het gaat met hem/haar.

Dominiek of is het Filip  
(een verwarring over de voornaam hoeft daarom geen teken van dementie te zijn)



## Opa, op i, grootvader, peepee of...

- ☺ Een heel fiere KWB'er **Ben Van der Perre** vertelde met trots aan zijn wijkmeester Hedwig de geboorte van zijn kleinzoon **Kian**. Proficiat aan de ouders Bart en Saskia
- ☺ Ook Luc Raeymaekers mag een kleindochter verwelkomen **Fleur** is haar naam. De Luc is terecht fier! Proficiat aan de ouders Laura en Jonas.



## Gouden huwelijk

Kwb'er **Robert De Ron en zijn vrouw Rita De Coster** vieren hun gouden huwelijksjubileum. Onze gelukwensen en we duimen voor nog vele jaren samen in een goede gezondheid. Proficiat vanwege KWB.

## Gevierden op het jaarfeest

Worden gevierd voor 50 jaar lidmaatschap bij onze KWB-Merchtem

- ☺ **Willy Verspecht en Norbert Kemels**

Twee KWB'ers vieren 25 jaar lidmaatschap

- ☺ **Johan Leo en Wouter Kemels**

---

# Lidgelden

Ledenbijdrage voor het werkjaar 2023. Het wordt super dringend

### Hoe betaal je best je lidgeld, 35 euro?

De wijkmeester verzamelt al de lidgelden van zijn leden en schrijft al het geld over op de rekening van KWB Merchtem IBAN BE70 7995 5005 0525.

Individueel op de rekening van KWB overschrijven kan natuurlijk ook.

We hopen dat we terug op jou kunnen rekenen en dat je onze beweging trouw blijft en we duimen voor een toffe, deugdlozende samenwerking

## Uit de rijke geschiedenis van onze KWB afdeling.

Het kinderfeest was een enorm succes. Dit zou eind jaren '70 begin jaren '80 geweest zijn?!  
Wie herken je op deze foto?



---

### Een uniek aanbod

#### Een documentatie over oud-strijders uit de 'Grote Oorlog'

Is er een oud-strijder uit de 'Grote Oorlog' in je familie? Ben je afkomstig uit Bollebeek, Brussegem, Hamme, Oppem, Ossel, Merchtem of Peizegem?

Dan lees je meer over de oorlogsjaren van je voorouder in dit naslagwerk, waarin maar liefst 400 soldaten uit onze regio zijn opgenomen. Dit boek telt 350 pagina's vol boeiende info, foto's en verdiepende documentatie.

Intekenen kan bij KWB'er Jan De Smedt, Drielingenbaan 91 in Merchtem, tel. 052/375101 of via [jakeedesmedt@outlook.com](mailto:jakeedesmedt@outlook.com). Bevestig je reservatie door storting van 25 euro (liefst voor 5 december 2022) op rekeningnummer BE74 4365 0748 9107 van VZW Heemkring Soetendaelle. Vermeld bij overschrijving je naam, voornaam en boek '14-18' regio Merchtem.

# ENERGIE in de TOEKOMST

---

Iedereen was zich al langer bewust van de noodzaak tot energiebesparing. We deden al ons best, elk op zijn manier en naar zijn eigen mogelijkheden: spaarlampen ipv gloeilampen, de elektrische boiler vervangen door een zonneboiler, ramen met dubbel glas steken, extra isoleren, zonnepanelen leggen op je dak... We nemen met z'n allen meer de fiets of de trein en laten de auto wat meer staan.

Maar we weten dat ons klimaat compleet is ontregeld en dat deze inspanningen onvoldoende zijn om het probleem van de broeikasgassen op te lossen. Tijdens de klimaatconferentie in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zal worden gezocht naar nieuwe maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Met de dure gas- en elektriciteitsprijzen van vandaag beseffen we plots dat onze energie al die jaren te goedkoop was en dat we het nu drastisch over een andere boeg moeten gooien. Daarenboven is de bevoorradingszekerheid van gas ineens een groot vraagteken en was de kans op een black-out nog nooit zo dichtbij.

Wil je meer inzicht krijgen en mee debatteren over de energie in de toekomst, kom dan zeker op **woensdagavond 11 januari 2023 om 20 u.** naar De Werkman. De deuren van De Werkman gaan open om 19.30uur.

RVH



---

*Van wat we KRIJGEN  
Kunnen we BESTAAN  
Mar van wat we GEVEN  
Kunnen we LEVEN.  
Arthur Asbe*

## Mysterie van de nacht eindelijk opgelost !!!

Brussegem 29 oktober 2022, vele mysterieuze figuren naderden de prachtig verlichte gemeentelijke feestzaal, benieuwd als ze waren wat dit mysterie inhield.

Bij het betreden van de zaal werd alles duidelijker. Deze mysterieuze Halloween nacht gaf het einde van de zomer en het begin van de winter aan. Hoewel het nog redelijk warm was... dus dat klopt ook niet helemaal vandaag.



De zaal was prachtig versierd o.a. met vele bio pompoenen en kaarsjes, een gebruik dat we overnamen van Jack de Ierse smid, die noch naar de hemel noch naar de hel mocht en zijn weg zocht met een gloeiend kooltje, gekregen van de duivel, dat hij in een knol stak en zo ontstond de jack-o'-lantern. De Amerikanen maakten er pompoenen van omdat dat veel makkelijker

uithouden. Met een goede Merchtemse biet lukt het nochtans ook goed. Dat proberen we volgend jaar eens.

Op de mysterieuze donkere tocht kwamen de lichtjes goed van pas. Zowel jong en minder jong zochten hun weg in het duister en genoten van de vele mysteries die de tocht te bieden had: duister, angst, natuur, hapjes, drank, en de vele standen die prachtig versierd werden door vele KWB 'ers, het plezier.....



Wie niet kan volgen moet volgend jaar maar eens langskomen op deze gezinsvriendelijke tocht.

Na de tocht was er animatie voorzien, een angstaanjagend springkasteel dat heel populair was bij de jeugd. Verschillende donkere tentjes waren opgesteld in de zaal, hier vond men de fotoshop in weer die heel veel aantrekking had bij de kinderen, groot en klein. De fotoshop voor de start van de tocht werd door iedereen gesmaakt. Deze foto's vind je terug op onze facebook ....



De kinderoogjes glunderden bij het zien hoe de goochelaar op mysterieuze wijze zijn truckjes bovenhaalde tafel per tafel.

Ook kon men genieten van een vuurspuwer die de vlam erin joeg bij de start van de tocht en op het einde, een spektakel dat de aandacht trok. En ook de hotdogs waren super en dat de drank vloeide om het vuur te blussen is hier een overbodige vermelding.

Het mysterie loste zichzelf op in het maanlicht, het was een geslaagde mysterieuze tocht waar de kinderen en ouders van genoten hebben en zeker smaakt naar meer. Alle medewerkers genoten nog na en kregen **nog ne mysterieuze merci** en we zien jullie weer volgend jaar!!!

Grts, Jack-o'-lantern

# Brouwerijbezoek



## Belgoo beer

Wanneer: **vrijdag 20 januari 2023**

Vertrek: 18:30 u aan de kerk, met het busje

Inschrijven: verplicht, via mail naar [frans.robberchts@kwbmerchtem.be](mailto:frans.robberchts@kwbmerchtem.be) met de vermelding Belgoo beer en naam en voornaam.

Inschrijven kan tot 13 januari 2023 of tot wanneer het busje vol zit of we het max. aantal bezoekers van 40 man bereikt hebben. Wees er tijdig bij om in te schrijven.

Kostprijs: 10 euro, te betalen op rekeningnummer BE79 8335 3470 9433, dit heeft onze voorkeur of cash voor vertrek.

We vertrekken aan de kerk stipt om 18:30 u. richting Zennevallei met het busje aan de kerk naar Sint Pieters Leeuw. We starten omstreeks 19 u. met een bezoek aan deze jonge brouwerij (opgericht in 2007). Deze brouwerij is gespecialiseerd in Multi graan bieren en biologische bieren met een uitgesproken neus, zoals het Saisonneke, Luppo, Keekebisj,.....

We proeven enkele van deze bieren na de rondleiding in de brouwerij en keren dan met het busje terug. We hopen rond 22 u. of iets later in Merchtem terug te zijn.

Tot op het busje

### **Wist-je? mysterie van de nacht**

Wist je dat onze mysterie van de nacht-tocht kon rekenen op vele vrijwilligers. Ook een appeltje voor de dorst van het **Torenhof** en een mooie inkleding van de zaal via **Tentenevent** hebben mee gezorgd voor een mooie omkadering van onze wandeltocht. Bedankt!  
Hop naar een volgende editie!!!

## 17 november 2022: oorlog herinneren of vergeten?

Daar zaten we dan met een 25tal KWB'ers, opnieuw in het secundaire onderwijs, in de klas van **Mr Legroux**. Een leraar geschiedenis die speciaal van aan de taalgrens naar het verre Merchtem kwam om ons een hele avond stil te krijgen. Want zo was het, Mr Legroux, had voor de laatste paar lesuren van die dag een muisstille klas.



De aandacht van z'n nieuwe leerlingen was zodanig groot dat hij zoals een rasechte DJ, deel 2 in deel 1 kon mixen. Na een kleine pauze begonnen we aan deel 3.

We kregen heel veel info zoals het nu aan de jongeren wordt toegelicht: eenvoudig om zo tot inzicht te kunnen komen. Om te leren begrijpen wat er vandaag allemaal gebeurt. De meesten onder de KWB-leerlingen kregen ooit het vak "geschiedenis" op school. We maakten daar samen met Bart eerder "historisch bewustzijn" van.

Een oorlog wordt nooit begonnen, noch beëindigd door een militair. In een oorlog draait het eerder om macht, economie,... De geschiedenis leert ons dat een oorlog helaas altijd langer duurt dan voorzien..

We kregen een knappe PowerPoint te zien over "100 jaar oorlog" ter herdenking van WO I.

Is herinneren wel echt herinneren? Is het voor sommigen te veraf? Zijn we het al vergeten? En wat met al die cijfers, bijvoorbeeld het aantal gesneuvelden? Men vergeet of weet misschien niet, dat het cijfer van het aantal gewonden x3 of x4 mag gedaan worden.



Door de jaren heen zijn er overal ter wereld oorlogen uitgevochten en vecht men nog steeds. We moeten het niet al te ver gaan zoeken, en daar valt het woord 'Oekraïne'. Voor sommigen veraf, voor andere veel dichterbij, maar het blijft een oorlog.

We leerden ook dat geschiedenis eigenlijk maar een verhaal is en variabel kan zijn. De geschiedenis kan herschreven worden. Het verleden daarentegen staat vast en is echt gebeurd.

Als leraar toonde Bart ons de verschillende kanten van beeldvorming, meningen en propaganda. Wat is nu de waarheid? Is het propaganda? Is het fake news? Via welke kanalen? De pers, sociale media? Kijken we niet zonder te zien? Zijn die foto's wel echt of aangepast of geknipt? Hij legde het ons allemaal meesterlijk uit.

Onze leraar, was zo gedreven dat Hedwig hem discreet een seintje moest geven om te zeggen dat het laatste lesuur voorbij was. Tijd om af te ronden dus en dat deed Bart met de legendarische woorden van aan de overkant van het parochieplein: "GA ALLEN HEEN IN VREDE"

Helaas zal er altijd oorlog zijn.

*Thomas*

## **Zondag 8 januari - Nieuwjaarsreceptie in het KWB lokaal**

Beste vrienden, we zouden het bijna vergeten maar we kunnen en mogen weer feesten.

We zwaaien 2022 uit en klinken op een gezond, hartverwarmend, solidair en keitof nieuw jaar.

**Welkom vanaf 10 u** in de Werkman om te genieten van een hapje, een drankje, ambiance. Natuurlijk hoort daar wat muziek bij!. Kom zeker eens langs!

**Klinken op wat voorbij is maar zeker toosten op een hoopvolle toekomst**

