

Kleine raak

kristelijke werknemersbeweging - www.kwbmerchtem.be

maart 2022
nummer 512



Kapoenentornooi
vrijdag **25** maart



DVV
verzekeringen



Robberechts & Co. bvba

FAMILIENIEUWS

† **Maria Van den Eede**, weduwe van Jozef Boogmans
schoonzus van KWB'er Jan Willocx



Rosalie Van den Bossche, weduwe van Maurits Stevens
moeder van KWB'er René Stevens

Nieuwe wortels

*Nieuwe wortels
schiekend uit een oude boom*

*niets van kracht
verloren*

*niets van haar
schoonheid heengegaan*

*nieuw groen
ontlokt aan de ogen*

*nieuw leven
groeidend uit oud materiaal*

*nieuw groen
uit ons ontlokt*

*nieuw groen
groeidend als stevige wortels*

*nieuw groen
als voedsel voor onze levens*

*als voedsel
voor ons groeiend bestaan*

een gedicht van Lieve Vandamme uit Laat je lief de liefde zijn

Kookavond dinsdag 22 maart

We gaan back to the roots en koken deze keer met weuttelle.

Heerlijk simpel en voor velen van ons dagelijkse kost.

Om 19u30 worden jullie verwacht in de kerkeboomgaard.

10 euro ALL IN



Wie wil kan al eens oefenen

Weuttellestoemp me sosissen

- Naa gelang de honger en personen 4 sosissen
- 10 weutelle
- 4 a 5 dikke patatte beetje meer als je kleine patatte hebt
- 1 ui /Tijm vb 3 takjes / Laurier 2 blaadjes
- Peper /Zout /Muskaatnoot
- Boter / Ei

INFO of kookideetjes:

nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be

yves.de.meersman@kwbmerchtem.be

Voetbal



Do. 24 mrt KWB - ZVC Trapsgewijs om 19.45 u.

Pingpong

Iedere donderdagavond van 20.30 tot 22 u.

Het worden weer spannende duels op donderdagavond me al dat jong geweld achter de pingpong tafel.

Op donderdag 14 april stopt het seizoen en gaan we op een toffe manier 'de afsluiter' vieren.

Kwb kalender maart – april 2022

Maart

Zaterdag 5 maart	darts
Vrijdag 11 maart	4 ^{de} kaartavond
Vrijdag 18 maart	visaquarium
Dinsdag 22 maart	kookavond
Vrijdag 25 maart	kapoenentornooi
Zondag 27 maart	brunch

April

Vrijdag 8 april	5 ^{de} kaartavond
Zaterdag 9 april	daguitstap Dordrecht
Maandag 11 april	gespreksavond 'op weg naar Pasen'
Donderdag 14 april	afsluiter pingpong
Dinsdag 19 april	kookavond
Vrijdag 22 april	thema-avond
Zaterdag 23 april	darts
29 april tot 1 mei	Jong-gezinnenweekend

Elke donderdag pingpong vanaf 20.30 u. in de sporthal.

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal



Info-avond rond dementie van woensdag 9 maart: de inleider voor deze avond heeft spijtig genoeg afgezegd, maar uitstel is geen afstel. We proberen het opnieuw.

KAPOENENTORNOOI

In den hangaar bij Pol Abbeloos (Langevelde 79) om **19.45 u.**

Vrijdagavond 25 maart 2022.

Mannen, wie wordt de kapoen van KWB?

- *Katapult schieten*
- *Potten van de plank*
- *Boog schieten*
- *Kleipijp schieten*
- *Bijlwerpen*
- *Ruit kapot sjotten*



Inschrijven bij Hugo Willems,
hugo.willems@kwbmerchtem.be, 0477 633497

Mooi toch ...



De tapploeg, die samen met Jan De Mesmaeker, gedurende vele jaren op zondag van dienst was kwam met een fantastisch eerbetoon aan de overleden Jan. Ze dienden zondagvoormiddag op met een shirt met de foto van Jan en met zijn levensleuze 'k zie je geiren' in verschillende talen.

Samen naar DORDRECHT op 9 april

Twee jaar is het geleden – hoeveel stokken heeft corona in onze KWB-wielen gestoken – dat we onze jaarlijkse daguitstap voorstelden. We stippelden een mooie reis uit naar de oudste Nederlandse stad. Dordrecht ligt in Zuid-Holland en deze historische stad heeft veel moois te bieden. We bieden jullie een boottocht door de oude stad, een geleide wandeling langs pittoreske huizen, opvallende winkeltjes, o.a. het standbeeld van Ary Scheffer 'Schilder van de ziel', en een (vrijblijvend) bezoek aan de mooie Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk.



Dagprogramma: (onder voorbehoud)

- 7.30 u. Vertrek aan de Onze-Lieve-Vrouw-ter Noodtkerk
- 9. 45 u. Aankomst aan de Grote Kerk (in de buurt van het VVV-kantoor)
- 10 u. Ontvangst met 2 kopjes koffie en warme appelmarijn in restaurant Het Magazijn, Voorstraat 180
- 11 u. Begeleide wandeling door Hollands oudste stad met haar roemrijke verleden met (facultatief) een bezoek aan de Grote Kerk
- 13 u. Middagmaal in restaurant
- 15 u. Rondvaart met de Dordtevaar, een elektrisch aangedreven open boot, door de historische binnenhavens van Dordrecht. Onderweg kan je de hoge en scheve achtergevels van diverse bijzondere woonhuizen bekijken.
- 16 u. Vrij kuieren doorheen de mooie winkelstraten
- 18 u. Verzamelen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk
- 20.30 u. Aankomst in Merchtem

.....schrijft/schrijven

zich graag in voor de dagtrip naar Dordrecht (NI) en betaalt /betalen 60 euro per
persoon aan Francis Wijns: totaal:euro

of via het gironummer van KWB Merchtem: BE79 8335 3470 9433

KWB BRUNCH

Zondag 27 maart in zaal 't Vijverdal

We hebben al 2 jaarfeesten gemist, daarom gaan we de brunch uitbreiden. We hebben een sfeervol en gezellig programma in elkaar gestoken waar het hele gezin welkom is.

Het programma:

- Een welkomstdrankje voor iedereen vanaf 10 u.
- Dan wordt ook het ontbijt geopend.
- Om 11 u. zetten we de KWB-gevierden van 2020 in de bloemetjes
- Van 12 u. gaat het uitgebreid koud en warm buffet open
- Om 13.30 u. is het aan de gevierden van 2021 om hen in de kijker te zetten
- Daarna aansluitend het dessert en koffie.

Wat later deelnemen kan ook. De zaal wordt gezellig versierd en men kan tijdens het eten genieten van live muziek. De kinderen zullen zich niet vervelen en kunnen gerust naar hun jeugdbeweging terwijl de ouders nog genieten.



Inschrijven:

Je kan je inschrijven met een mailtje naar brunch@kwbmerchtem.be en het bedrag met naam en aantal personen over te schrijven op rekening van Kwb Merchtem: BE79 8335 3470 9433.

Kinderen 0 tot 6 jaar gratis
Kinderen van 10 tot 16 jaar = 10 euro
Vanaf 17 jaar = 25 euro



KWB-gevierden van 2020 en 2021

Door de gekende omstandigheden hebben we al twee jaar geen jaarfeest kunnen organiseren. Het bestuur heeft ervoor gekozen om op deze brunch de mannen die in 2020 en 2021, 25 of 50 jaar lidmaatschap telden te vieren

Op de brunch van 27 maart worden de hiernavolgende leden op het podium geroepen.

Voor 2020

25

- ☺ Was er niemand met 50 jaar lidmaatschap.
- ☺ **Frans Sablon, Luc Vrijders, Patrick Bogemans** hadden 25 jaar KWB Merchtem op de teller staan.

Voor 2021

- ☺ De volgende KWB'ers tekenden voor 25 jaar lidmaatschap: **Herman Vandeperre, Christophe Devos, Paul Reyniers, Etienne Moernaut, Theo Aelbrecht, Peter Vranckaert, Jurgen Marievoet, Andre Jacobs, Luc Van Grimbergen (sorry Luc voor onze vergetelheid bij vorige Kleine Raak), Michel Van Praet, Dimitri Van Laere, Patrick Van Weverberg, Hans Verbruggen en Johan Vrijders.**

- ☺ Mocht **Jean-Marie Vogelaere 50 KWB kaarsjes** uitblazen.



En last but not least mogen de 3 uittreedende bestuursleden:

- ☺ **Hedwig Dours,**
- ☺ **Hans Verbruggen**
- ☺ **Hugo Willems**



zich aan een fameuze dankjewel verwachten voor hun jarenlange inzet in onze beweging. En... we hopen dat ze, wellicht iets meer achter de schermen, zich blijven inzetten voor onze KWB, want mannen met zoveel ervaring en vrijwilligersinzet zijn onbetaalbaar.

Vrienden, allemaal n'en dikke proficiat en hopelijk mocht KWB gedurende deze periode van 50 of 25 jaar iets betekend hebben in jullie leven.

Norbert

Bezoek BETTA



Wanneer en waar?

Vrijdag 18 maart vertrekken we om **19 u. aan ons lokaal** de werkmansrichting BETTA, met eigen vervoer. Als we ons wat verdelen over de aanwezige wagens kunnen we starten met het gevoel van een vis in een aquarium.

Het **adres** is **Provinciale baan 59 - 9200 Dendermonde** (Baasrode). Aan het lokaal en in de buurt is voldoende parking.

Wie of wat? : Betta is geen lieve dame maar wel een club waar we alles te weten gaan komen over aquariums en vissen en alles wat er mee te maken heeft. Om 19:30 u. starten we aan onze Betta tocht, we voorzien ook een pauze zodat ook wij eens van een beetje vocht kunnen genieten.

Kostprijs: gratis behalve de consumptie(s) ter plaatse

Vooraf inschrijven is gewenst gezien de corona tijden : graag een berichtje via frans.robberchts@kwbmerchtem.be of 0473 39 08 30, indien je je niet ingeschreven hebt ben je de avond zelf ook nog welkom.

Vergeet je mondkapje niet.

Tot dan!

Frans R

Paus huldigt KAJ-stichter kardinaal Jozef Cardijn

Paus Franciscus zei tot de jongeren: 'Heb Christus lief en verander met die liefde de wereld.'

Paus **Franciscus** had donderdag 13 januari 2022 een boeiende en inspirerende ontmoeting met leiders en jongeren van de *Katholieke Actie* uit Frankrijk, die momenteel op bedevaart zijn in Rome. Hij riep hen op om Christus lief te hebben, maar ook om met de methode van '**zien - oordelen – handelen**' van onze landgenoot kardinaal Jozef Leo Cardijn, de stichter van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ of *Kajotters*), de wereld ten goede te veranderen.

De jongeren werden ontvangen in de Clementinazaal in het apostolisch paleis. De paus herinnerde hen aan de oproep van Cardijn **om apostel te zijn in de wereld van vandaag**. Hij moedigde de jeugdleiders aan om zich in te spannen om de jonge generatie van vandaag te bereiken, die misschien minder gelovig is dan vorige generaties, maar even hard blijft zoeken naar zin en betekenis in hun leven. *Blijf hen begeleiden in hun groei!*

Kaartkampioenschap wiezen



Heeft Benny Buys een reuzegrote stap gezet om dit kampioenschap naar zijn hand te zetten. Van de 36 deelnemers (9 tafels) behaalde hij een zeer hoge score met 85 punten.

Geert verwelkomde iedereen en eerde heel speciaal onze vroegere voorzitter Jan De Mesmaeker voor zijn inzet bij elk kaartkampioenschap gedurende vele jaren. Tijdens de minuut stilte dacht iedereen op zijn manier terug aan Jan. Dit was een schitterend eerbetoon waarvoor dank Geert.

Bij de tombola (flessen porto) werden de lotjes van voorzitter Steve tweemaal uit de plastic zak getrokken maar Steve had met één fles genoeg en hij gaf zijn tweede fles terug, mooi gebaar.

Roger, Walter en Hugo zorgden voor een lekkere boterham met spek en ei en de tappers, Flor, Rudy, Marc en Hedwig bedienden ons aan tafel met bier en frisdrank. Gezelligheid troef !

norbert

Volgende kaartavonden

Vrijdag 11 maart 2022

Vrijdag 8 april 2022

Vrijdag 6 mei 2022 finale



WISTJES

- ☺ Dat Elly een frappante uitspraak deed op zondagvoormiddag in het KWB-lokaal.
'ik verkies zwaar bier en licht werk boven zwaar werk en licht bier'.
- ☺ Dat we met de deuren open moesten kaarten omdat het apparaatje dat de luchtkwaliteit meet naar code rood ging.
- ☺ Dat vooral de dames vliegensvlug een plaatsje naast de verwarming opzochten.

Ook al de sfeer gezien bij darts op tv...



Wel zo sfeervol kan het er bij de dartsavonden in de werkman ook aan toegaan... Bij ons natuurlijk geen competitie of 100 000 pond prijzenpot maar wel lachen en zeveren onder elkaar. Een uitdaging aangaan op het dartsbord proberen waarmaken hoort er natuurlijk bij. De toffe gesprekken onder elkaar daar zorgt ieder op zijn manier voor.

Je hoeft absoluut geen punkkapsel te hebben of allerlei ringen in neus en oren, zelfs geen grote tattoo's want dit is zelfs geen zekerheid op betere punten. Danspasjes mogen altijd!

Heb je zin om ook eens proberen "een pijltje te gooien" of gewoon wat te genieten van "ne klap en een pint", kom dan zeker langs!!! Soms valt er ook iets te knabbelen.

zaterdag 5 maart - zaterdag 23 april - zaterdag 21 mei

Alle info bij Luc "the dreammaker" Van Camp, darts@kwbmerchtem.be

Wist je dat...

- ☺ Thomas ons heeft laten weten dat de top dartsspelers naar België komen in september.
- ☺ We denken eraan om met Kwb is zo een avond sfeer op te gaan snuiven... wordt vervolgd...

Steve

GROOTVADER

We kregen een geboortekaartje van een enthousiaste en super fiere KWB'er en grootvader Danny Van Buggenhout voor de geboorte van zijn kleindochter **MANELLE**. Dikke proficiat aan de ouders Ellie Van Buggenhout en Gauthier Cuvelier.

Bierproefavond was een succes!

Als de KWB iets organiseert is het meestal "met een hapje en een drankje" maar op vrijdagavond 4 februari werd dat aangepast naar "een hapje en meerdere drankjes" en dat kon ook moeilijk anders als er een bierproefavond geprogrammeerd staat. Liefst 65 leden vonden de weg naar zaal Vijverdal en troffen daar ze op het podium een panel van vijf personen en Christophe Van Laethem van de Bierschuur als moderator aan. Deze laatste zou gans die avond de brouwers of aspirant-brouwers de pieren uit de neus vragen en dermate dat alle aanwezigen op het einde van de avond wisten hoe moeilijk het wel is om een drinkbaar brouwsel in de fles te toveren.

Christophe had zijn wekker mee en om het kwartier liep die af. Dan krulden de oren van barmannen Flor en Henk, de aftrekker deed de rest en de aanwezigen werden op een nieuw biertje getrakteerd. Eén flesje per twee personen en dat was voldoende om te degusteren. En er was voor elk wat wils of van bleek tot donker gerstenat. En uiteraard viel het ene al wat beter in de smaak dan het andere en hoe verder de avond vorderde, hoe lossere de tongen kwamen.

Proeven is plezierig maar het bier maken, dat bleek andere koek toen de amateur-brouwers hun verhaal deden van duchtig experimenteren en veel toveren om het juiste recept te vinden. Dan dient nog een contractbrouwerij gevonden om naar de eisen van de opdrachtgever te brouwen. En last but not least moeten al die liters ook nog aan de man worden gebracht. Brouwen kan boeiend zijn maar het is geen sinecure.

En het waren nota bene twee jonge Opwijkse brouwers die de spits mochten afbijten. Fozzie De Clerck presenteerde zijn "Secondje". "Dat is een bleek en zoet bier van 6,5% en ik heb er zowat vijf jaar over gedaan om het juiste recept te vinden. Ik vond een brouwerij om het te maken volgens mijn eisen, de vrienden vonden het goed en de trein was vertrokken."



Margaux van Puyvelde, bio-ingenieur van opleiding, kon gepassioneerd over het brouwen vertellen en presenteerde haar twee bieren. De eerste was een blonde Heldin – Flanders IPA (Indian Pale Ale) van 6,8°. "Het is een bier van hoge gisting en met nagisting op de fles. Het heeft een fruitig aroma door het toevoegen van twee Amerikaanse hopsoorten." Later op de avond volgde haar tweede bier als vijfde in de rij. Heldin Bonny Red is een koperrood bier, hergist op fles, met de frisse toets van citrus en een alcoholgehalte van 7%. Hiervoor werd hop van een Opwijkse hopveld gebruikt.

Nummer drie was een Saison Vandekelder van Brasserie Vandekelder. Ook brouwer Sebastian Dohmen hield de liefhebbers aan zijn lippen gekluisterd. Zijn eerste was een ongefilterd niet gepasteuriseerd bruin bier, bekomen door een brouwstijl die vooral aan de Belgisch-Franse grens wordt toegepast. Het etiket van de 7,3° sprak voor zichzelf: "Back to beer. No rice or other junk added."

Nummer vier volgt later en als zesde verscheen de Belgian IPA Vandekelder (4,4°) op de tafel. Dat bleek een lichter bier met naast hop ook gerstemout en tarwe als ingrediënten. Een bier met een speciaal smaakje.

Daarna kwamen twee bieren als tussendoortjes. Eerst was er de Adellijke Bastaard van De Brouwbroeders uit de regio Lebbeke-Dendermonde. Dit bier is ondertussen een doodlopend verhaal. Ook de Schuppenboer Tripel had op zijn minst gezegd "een aardig smaakje." Deze Whisky Barrel Aged bier bleek een tripel die gerijpt was op speciale whiskyvaten.

Nummer negen, het sluitstuk werd omgedoopt tot "het nekschot van de avond!" En men zou voor minder een blokje alom lopen voor die kanjer van 10,5°! Ook een biertje van Brasserie Vandekelder. "De ideale afsluiter alvorens naar bed te gaan," dixit brouwer Dohmen. Het bleek een Ale met tal van ingrediënten en erg veel graan. De tekst op de fles sprak boekdelen: "Well we know it sounds horrible but it's beer in disguise."

En dan was er het bier nummer vier, een Merchtemse inbreng nota bene van het brouwersduo Nico Vermeir en Johan De Clercq. Zij brachten in première hun Martin –Ale naar 't Vijverdal. Het is een amberkleurig bier dat kort aanleunt bij de legendarische Ginder-Ale.

Johan De Clerck: "Het is onze ambitie om de dorstlesser, die Ginder-Ale was, terug te brengen. Wij willen iets aanbieden met passie en omgevingsingrediënten of een dorstlesser met een laag alcoholgehalte, maar toch met een volle smaak. Het wordt een volgranenbier van hoge gisting met hergisting op de fles, eentje met een lichte bitterheid maar om vlot te drinken."

Nico Vermeir, van Martinas Bieren VOF. "Twee jaar geleden begonnen we te experimenteren en weldra beginnen we met het grote werk of een brouwsel van 2000 liter. We hopen Martin-Ale in de maand mei, gebotteld in flesjes van 33 cl, op de markt te brengen "

En toen er geproefd was kreeg presentator Christophe de aanwezige Pieter Vercauteren in het oog. Die had ondertussen de smaakpapillen al hun werk laten doen en de notoire Ginder-Ale kenner was verstomd. En Pieter? "Het is potverdekke niet slecht en wat smaak en kleur betreft zit het alvast prima. Er is geen storende moutgeur waar te nemen en enkel aan de nasmaak dient nog geschaafd. Maar voor de rest, chapeau mannekes!" En als Pieter het zegt zal het toch wel waar zijn zeker! Conclusie van gans de avond, het was dik in orde! (eb)



Klachtenbrief ivm de sneukeltocht

Wat een intiem Valentijns moment zou worden, bleek al snel een massa evenement te zijn met 60 aanwezigen. We werden verwelkomd door Wouter en zijn nieuw technologisch speeltje, waardoor hij een buikspreker werd. Hierdoor was het, zoals in het verleden het geval was, niet meer mogelijk om achteraan in alle rust van je drankje te genieten. Vertrek om 19 uur aan de werkmán met een glaasje cava en een lekker hapje van tomaat en mozzarella. Transport was niet voorzien, dus maar op eigen kracht een wandeling aangevat naar de eerste tussenstop. Gelukkig was Geert er nog. Hij deed dienst als mindervalidecentrale, zodat ook de minder mobiele mensen konden deelnemen.

Eerste stop: park rusthuis Merchtem. Nog maar pas aangekomen of we konden de mindervalidecentrale al redden van een slippertje op Valentijnsavond. Gelukkig waren de witte wijn en kaas-salami brochettes nog consumptiewaardig. Een eerste bezinningsmoment werd opgeluisterd met een liedje van Bart Peeters en een tekstje van Hedwig en Lieve. Nog even napraten en dan verder door naar de tweede stop.

Aangekomen in de Galgestraat op de feestlocatie van Frans en Petra, werden we ontvangen rond een knetterend vuur dat menige jas deed smeulen tgv van de vuurgensters. Alvorens te mogen aanschuiven aan de feestdis, moest er eerst geantwoord worden op quizmaster Joke en Katrien hun vragen. Groot was de verwondering toen Joke begon over zijne "tisch", maar dit bleek Duits te zijn voor "tafel". Ein fest tisch dus gevuld met rode wijn, maar zonder zwarte chocolade voor Isabelle. Wel werden BBQ-hapjes voorzien. De winnaars van de quiz, De Johnnies, gingen echter zonder prijs naar huis. Het budget was op nadat de voorzitter de dag voordien 2 flessen porto gewonnen had op de kaartavond !?

Terug naar de mooi aangeklede werkmán in thema Sint Valentijn. Gelukkig ging het bergaf in de Galgestraat. Luk en Lut brachten nog een mooie tekst en enkele gedichtjes naar voor. Tijd voor een glaasje fondant wijn. Dat kennen ze, maar fondant chocolade niet. Steve en Nico, de grootste knuffelaars van KWB, trakteerden ons nog op een stukje brood met gesmolten kaas. De kaas was, denken we, van bedenkelijke kwaliteit, want die werd toegedekt met uitjes, augurk en grisonvlees. Dat alles onder de naam van lekkere raclette.

Al bij al was het toch een fijne, liefdevolle en warme avond. Bedankt Kwb voor de drank en versnaperingen en de fijne herinneringen die we weer mee nemen.

De Johnnies.



Warme knuffel

Tuinieren met de natuur mee!



Je hebt het alvast gemerkt, iedere dag wordt het iets langer klaar. De zon begint al wat meer warmte te geven. Bij velen onder ons begint het al te kriebelen om terug in onze hof te werken, te vertoeven, bezig te zijn in de natuur, het kan zo rustgevend zijn!

Hoe zalig is het niet om je eigen geteelde groenten daarna te oogsten. En als je dit dan kan doen op een ecologische en biologische manier, kan je er nog meer voldoening uitputten. Het komt je gezondheid en de natuur in je korte omgeving ten goede. Het kan in een kleine tuin tot een grote tuin. De bodem is het belangrijkste! Men gebruikt geen chemische meststoffen en sproeistoffen meer. Maar men gebruikt alles wat in de natuur aanwezig is.

Beginnen doet men het best met een dikke mulchlaag. De samenstelling van dit is balderen, kleine takjes, grasmaaisel en dit allemaal gemengd met wat dierlijk mest. Dit is ideaal voor de winter om onze gronden mee te bedekken. Zo kunnen onze belangrijkste helpers de "wormen" deze gedurende hele winter omzetten in voedingsstoffen voor de planten. Heeft men dit niet gedaan dan gebruikt men het best wormencompost, zo breng je leven in de bodem. Kijk ook na of de PH ook oké is.

Voor ecologisch en biologisch te tuinieren, hou je best aan verschillende regels:

- Trek vogels aan: plaats nestkastjes en plant enkele inheemse struiken die bessen dragen (vogels zijn goede bestrijders voor heel wat insecten en slakken)
- Plant planten die goede insecten aantrekken (lieveheersbeestje, gaasvlieg ...) zoals bijvoorbeeld: zonnebloem, goudsbloem, Oost-Indische kers,
- Maak een teeltplan: verdeel je tuin in een 6-tal vakken, zorg dat je pas om de 6 jaar op hetzelfde perceel terug komt
- Is je tuin niet groot, moet je overwegen om aardappelen en kolen niet te planten
- Ook zeer belangrijk is; men gaat niet meer spitten, het omkeren van de grond heeft meer nadelen dan voordelen. Men gebruikt best een woelvork (zie foto)
- Laat de bodem nooit blootliggen, leg steeds een laagje van 3 centimeter eventueel grasmaaisel tussen de planten. Dit beperkt onkruid en houdt de bodem vochtig

Men moet met heel wat rekening houden, maar dit is best boeiend. Daarom geef ik nog enkele planten mee die het goed doen met elkaar, qua groei of tegen ongewenst gasten.

- Basilicum bij tomaten
- Bonen, wortelen en bloemkool bij elkaar
- Kervel bij radijs
- Munt in de buurt van kolen
- Ajuin achtige niet in de buurt van bonen
- ...

Heb je de plaats niet of zie je het werk niet zitten? Maar oogst je ook zelf graag, dit kan ook in je buurt op het gezonde plukveld te Merchtem! Voor meer informatie www.hetgezondeplukveld.com!

Misschien is het wel eens tof om een KWB tuin team op te richten. Om elkaar te helpen in het biologisch tuinieren. Om te starten gaan we enkele tuinen van elkaar bezoeken, zo kunnen we elkaar beste tips en tricks meegeven. De tuinen waar het minst lukt, kunnen we het meeste van leren! Of wens je te starten en weet je niet hoe? Ook welkom! Interesse? Stuur een mailtje naar hetgezondeplukveld@hotmail.com Dan regelen we eens dagje tuin bezoeken! LR



... op weg naar Pasen ...

Een nieuw begin, als herboren.

Waar liggen die paaseitjes ...

*(Op)nieuw
(op)leven?*

*Telkens weer opnieuw,
met vallen en opstaan ...*

*Geloven,
als met de lente mee*

*Het is wat het is,
en nu vooruit ...*

*Alles komt goed,
altijd ...
dat geloof ik toch.*

*Wat een opluchting ... zalig.
Wat kan je helpen
om dat te boven te komen?*



In deze Goede Week, een kans om even stil te staan, te mijmeren op weg naar Pasen. Kan jij voor jezelf de betekenis van Pasen wat terugvinden in de aangereikte fragmenten, anekdotes, verhalen, een lied, een gedicht, een foto ...

Van harte welkom op maandag 11 april om 20 u. in het KWB-lokaal.

