

zōmer bij kwb

elke zondag: werkman
elke donderdag: petanque
vrijdag 7 juli: fietstocht voor mannen
zondag 13 augustus: dagfietstocht
18-22 augustus: corrida en kermis



Fietsweekend Bergen op Zoom

Het 10-de! KWB-fietsweekend naar Bergen op Zoom verliep vlekkeloos. Zonder enige incidenten op de weg of grote oponthoudingen. En als er dan al iets marginaal misliep konden we rekenen op de professionele tussenkomst van onze, immer steeds aanwezige, traject-begeleidende, kassier-bewarende, moreel-ondersteunende chauffeur Geert! ;)

Moelijk om hierover een verslag te schrijven dacht ik dan maar toch waren de leuke momenten met het nodige amusement zeker aanwezig. Mede door de doordachte keuze van de omgeving en bestemming die gekozen werd.

Met behulp van de broodnodige vrijwilligers, die we langs deze weg nogmaals uitvoerig willen bedanken, werden we eerst op onze vertrekplaats gebracht op een carpoolparking in Kruiningen (NL). Na de noodzakelijke groepsfoto die we steeds plichtsgetrouw ondergaan werden de benen gehesen om onze stalen ros te bestijgen.

Een beetje verwarring in begin bij het aanvangen van de weg maar dat is een kwestie van dat ritme en onze posities in het peloton in te nemen. Ook wat GPS perikelen maar ook hier weer marginaal.

In onze eerste rit deden we reeds de Zeelandbrug aan. Een verkeersbrug over de Oosterschelde met een totale lengte van 5022 meter die werd aangelegd in het kader van de Deltawerken. De wind (Noord-Oost) hadden we alleszins niet mee maar waaiertrekkende-gewijs (wel moeilijk op een fietspad van een paar meter breed voor de 2 richtingen) geraakten we veilig en wel aan de overkant.

Na de eerste 37 km aan het vertrouwde tempo was er een eerste stop in de Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee. Daar was de mogelijkheid om ons lunchpakket te nuttigen aangezien we door de verplaatsing van Merchtem naar Kruiningen al wat in het tijdsschema gevorderd waren. Het landschap onderweg was steeds fantastisch met veel water in de omgeving en gezellige dorpjes met bootjes en strandjes waardoor we ons regelmatig op een vakantiebestemming waanden.



Na Zierikzee hadden we een volgende stop in Bruinisse op een zonnig terras met de broodnodige verfrissingen die wonderwel veel Belgische producten bevatte. Nico deelde met Geert een aardige 'WhatsApp Share Location' feature zodanig dat Geert op elk moment kon zien waar we ons met onze groep bevonden. Dit omdat de locatie van Nico zijn smartphone zichtbaar was op de smartphone van Geert. Eén klein detail waardoor Geert steeds dacht dat hij constant in onze buurt was.. Nico zijn smartphone lag in de auto waar Geert mee reed 😊

Na een volgende rit van 28 km was er de stop in Tholen. Een prachtige brasserie met zonovergoten terras en magnifiek zicht over de jachthaven met zijn feërieke bootjes van alle aard en omvang. Eén klein probleempje.. Het terras zat reeds overvol.. Maar niet getreurd. Het was maar een kleine afstand van 11 km die we nog moesten overbruggen tot onze uiteindelijke bestemming Bergen op Zoom. Daar wachtte ons een fijn hotelletje met prima verzorgde kamers waar we ons konden verfrissen na een dag van inspanning en uiterste doorzetting 😊

Na de verfrissing was er een kleine ontgoocheling want de gebruikelijke rondleiding in de stad onder begeleiding van onze vertrouwelijke en uiterst professionele gids Kries was geschrapt omwille van een plaatselijke gebeurtenis.





Aangezien deze plaatselijke gebeurtenis het JazzBoz festival was (een festival dat we op een eerder fietsweekend ook al beleefd hadden) was de ontgoocheling snel weggespoeld en konden we ons versterken met een lekker diner in De Bourgondiër aan de Grote Markt van Bergen op Zoom. Het festival zelf werd met gemengde gevoelens onthaald aangezien ik sommige met enige weemoed naar het vorige festival hoorde verwijzen. Was dit omwille van een specifieke beleving toen?

Niettemin werd het gemis aan een zonnig terras dat we ervaren hadden in Tholen ruimschoots gecompenseerd op de Grote Markt en omgeving. Er was zelfs nog enig oponthoud op de terugweg naar het hotel aan café Moustache maar uiteindelijk belandde iedereen veilig in zijn zachte bed alhoewel dit bij sommige ook niet zo prettig ervaren werd hetgeen we 's anderdaags konden horen in de ontbijtruimte. Het ontbijt was heel lekker en voldoende uitgebreid met voor ieder wat wils.



Net zoals de heenweg verliep de terugweg zonder enig incident en na een tussenstop in Kalmthout werd er in Antwerpen halt gehouden voor een lunch langs de Plantinkaai. De bediening gebeurde wat ongewoon maar de maaltijden waren lekker en gaf ons de nodige kracht om verder te gaan.

Na een verfrissing in Hemiksen ontmoette we in Wintam Karolientje met haar bootje die ons professioneel overzette naar de andere kant van de Schelde. In Liezele hadden we nog een laatste stop in Fort Liezele dat gebouwd werd in 1908 en een belangrijke schakel vormde in de verdedigingsgordel rond Antwerpen.

Daarna hebben we onze terugweg beëindigde aan De Werkman waar ons wederom een zonnig terras en welkome verfrissingen te wachten stond.

Rest ons nog enkel de begeleiders Luc en Eddy te bedanken voor hun efficiënte begeleiding en om ons allemaal veilig thuis te brengen! Ook een dikke bedankt aan hun voor het uitstippelen van de route, het uitkiezen van hotel, cafeetjes en restaurants. Bedankt Geert en Alois voor de ondersteuning onderweg en bedankt begeleiders met radioverbinding om ons attent te maken op de gevaren onderweg! Bedankt chauffeurs om ons op de eerste dag op onze vertrekplaats te brengen! Maar vooral ook bedankt aan iedereen die mee was om er weer een tof fietsweekend van te maken! Tot volgend jaar!!!



helpende handen gezocht: KWB Kermis

27^{ste} KWB Corrida vrijdag 18 augustus 2023

Graag willen we een warme oproep doen aan **alle leden** van KWB die wat minder sportief aangelegd zijn, want we hebben nog veel helpende handen nodig voor :

Inschrijvingen, seingevers, waterdragers, hulp bij aankomst, hamburgers bakken, drankverkoop,

- **Woensdag 16 augustus:**
 - 19u: Matten leggen in de sporthal
- **Donderdag 17 augustus :**
 - 18u30: klaarzetten sporthal, afspraak aan De Werkman
- **Vrijdag 18 augustus :**
 - 13u30 : opbouw hamburgertent, parkoer, nadars, vlaggen en nog zoveel meer
 - 22u30: opruim, enkele sterke mannen voor oprollen van de matten.



Geef maar een seintje : Geert Ringoot – 0476/428.427 – geert.ringoot@kwbmerchtem.be

Ben jij verzekerd bij servatis DVV Merchtem?

Dan hebben we een leuke verrassing voor onze deelnemers van onze Corrida.

2€ korting bij je inschrijvingsgeld, zie voorinschrijvingen via onze website

www.kwbmerchtem.be (vakje DVV servatis aanvinken.)



KWB Kermis:

- **Zaterdag 19 augustus :**
- vanaf 9u : opbouw kermis, tenten, toog, keuken, petanque, darts,.....
- **Zondag 20 augustus :**
 - Vanaf 16u : helpen bij Haringbak , afwassers, kelners,
- **Maandag 21 augustus :**
 - vanaf 13u30 : tappers, afwassers, keukenhulp, kelners,
- **Dinsdag 22 augustus :**
 - vanaf 7u – 10u: opbouw parochieplein
 - vanaf 10u : tappers, afwassers, keukenhulp, kelners,
- **Woensdag 23 augustus :**
 - vanaf 8u30: opkuis parochieplein, zaal Vijverdal,

Wil jij ook enkele uurtjes komen helpen tijdens onze KWB Kermis?

Meer dan van harte welkom , geef dan maar een seintje:

Steve Van De Castele – 0472/36.01.69 – steve@kwbmerchtem.be

Geert Ringoot – 0476/428.427 – geert.ringoot@kwbmerchtem.be

“vele handen maken licht werk”. Je kan ons volledig kermisprogramma vinden in de kleine raak, de kermiskrant en op onze website www.kwbmerchtem.be

FAMILIENIEUWS

† **Els Robberechts** echtgenote van Walter Aelbrecht
Tante van meerdere KWB'ers



Bruno Hautekeete, weduwnaar van Lutje De Proft
Schoonbroer van KWB'er Josky De Vleminck

Jos De Mesmaeker,
Zoon van KWB'er Piet De Mesmaeker



*KWB wenst jullie een deugddoend verlof.
Deze bezinningstekst kan een inspiratiebron zijn om eens dichters bij jezelf
te komen en tijd te maken voor de medemens.
De stilte kan wonderen doen!*

“ *Stilte...*
om rust temidden van onrust te ervaren
om alert en toch ontspannen te zijn
om zicht te krijgen op je (voor)oordelen
om niet meegesleept te worden door emoties
om je niet te verliezen in alles wat er op je afkomt
om in balans, in evenwicht te zijn
om eenheid in verscheidenheid te ervaren
om onuitgesproken verbondenheid te voelen
om te leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst
om open en helder in het leven te staan
om met meer intensiteit en vreugde te leven
om te leven vanuit inspiratie en creativiteit
om te luisteren naar anderen
om te luisteren naar jezelf
om te weten wat je werkelijk wilt
om te ontdekken wie je bent
om het onvanzelfsprekende in je leven toe te laten
om ruimte te maken voor wat je toevalt, toekomt



Verlag: ra(a)ke vrijdag verkiezing nieuw bestuur

Het belang van deze vergadering, nl. een verkiezing van een nieuw KWB-bestuur, is niet te onderschatten want zij bepalen in grote mate door hun inzet, hun creativiteit en hun engagement de werking van onze afdeling. De 30 aanwezigen hebben dit zeker gevoeld wanneer Steve iedereen voorstelde met als doelstelling '**kent iedereen iedereen?**'. De nieuwe wijkmeesters kregen de volle aandacht van de voorzitter.

De manier waarop de verkiezingen werden georganiseerd werd uitgelegd en iedereen kon zijn pen natmaken om 12 mensen aan te duiden. Na één stembeurt was alles al in orde. 11 verkozenen zegden ja tegen het engagement voor twee jaar. De aanwezigen oordeelden dat een tweede beurt niet meer nodig was. Uit deze groep wordt in oktober op de startvergadering een voorzitter en een kassier gekozen. Terwijl Luc en Norbert de stemmen telden ging de vergadering verder

De komende activiteiten werden voorgesteld en werd er al een oproep gedaan om mee te werken aan de corrida en aan de kermisactiviteiten. Ook **alle leden** worden zeker en vast gevraagd om een steentje bij te dragen aan deze grote initiatieven. Dit zijn onze activiteiten om geld in het laadje te krijgen om onder andere de Kleine Raak te bekostigen. Na het ledennieuws werd er nog een pintje gedronken op het welslagen van deze verkiezingen.



Het nieuwe bestuur enkel Joke Legroux ontbreekt op deze foto.
Onderaan van links naar rechts: Geert Ringoot, Francis Wijns, Luc Van Campenhout en Wouter Kemels. Boven Yves, De Meersman, Thierry Peeters, Frans Robberechts, Steve Van de Castele, Pauwel Demeyer en Nico Vanden Borre

Sap van de plant

Door de vele toffe activiteiten heeft het kermisvirus je waarschijnlijk nog niet te stekken, maar heb je van de een of andere activiteit toch wat blauwe plekken : DE OPLOSSING.....

Wanneer je een blauwe plek begint te krijgen van vb een kaatsballetje tegen je billeke dan zijn uien een optie : breng dan een laagje ui aan op het getroffen gebied. Allinase, dezelfde stof die onze ogen doet tranen wanneer we deze groente snijden, helpt ook bij het stimuleren van de doorstroming van lymfevocht en voorkomt dat bloed zich verzamelt onder de huid. Je moet de ui wel zo snel mogelijk toepassen nadat je bv. loempweg een kaatsbal op je bil gekregen hebt.

Meer plezier en vertier met den ajuin.

Kom op **kermiszondag 20 augustus vanaf 10 u.** met je **ajuin** naar het parochieplein voor onze ludieke wedstrijd.

Wij voorzien: ambiance en drank en heel schoon prijzen.

Wij verwachten: deelnemers en supporters en sympathisanten steunende en drinkende leden allen welkom dus!!!! Tot met kermis



Tot zondagochtend met kermis , **de twee ajoingazten**

Vaderdag

In het KWB-lokaal werden we begroet, bediend, verwend met een lekkere **MARS** en een drankbonnetje door de dames van Femma. Op het **marssnoepje** vonden we volgende originele tekst: **Lieve papa, vake, vader. Dankzij jou heb ik heel wat meer in mijn**



Zelfs de tafels kregen een cava-vaas met veldbloemen in. Tof dames, meer moet dat niet zijn!

BARBECUE-KOOKAVOND: wat een succesformule!

Een dertigtal - vooral jonge hobbykoks - kwamen opdagen om hun kunsten te demonstreren op de barbecue. In een zesttal werkgroepjes werden de hapjes klaargemaakt. Iedereen had wat om handen en het werd een reuze succes met zeer lekkere hapjes Proficiat aan de initiatiefnemers Wouter en Pauwel. Het voorbereiden en de aankopen namen veel tijd in beslag. Wie de recepten wil neemt contact met: Wouter.kemels@kwbmerchtem.be
De foto's spreken voor zich.



Vissen aan de vijver editie 2023



Laat de forellen en de karpers maar happen.

Zaterdag 9 september nemen we onze hengels en nemen we ons kampeerplaatsje naast het water in.

De doorwinterde vissers onder ons kunnen gerust al een dagje vroeger vertrekken. Dit wel voor eigen rekening en onder voorwaarde dat niet alle vissen opgevist worden.

Zaterdag gooien we onze hengels uit nadat we eerst de tenten hebben opgezet en onze frigoboxen hebben aangevuld. Zondagmiddag keren we terug naar het KWB-lokaal 'De Werkman' om te stoefen met onze verhalen en vangsten.

Voor de prijs van 60 euro kan je dit allemaal beleven.

Wat krijg je hiervoor:

- 2 dagen vissen aan de vijver... www.campingdenneke.nl
- Vislijnen inbegrepen... de echte mogen hun eigen gerief meebrengen
- Zaterdagavond BBQ... ook als je niets gevangen hebt
- Zondagochtend ontbijt www.gasterijdorpsgenot.nl



Wat verwachten we van u:

- Om 8 u. vertrek aan de werkman...
- Breng dan ook de 60 euro en wat zakgeld mee
- Je eigen slaapegelegenheid (tent, camionette, sleurhut...)
- Inschrijven bij nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be



Zaterdag 30 september

Günther Neefs DE KRACHT VAN MUZIEK, CC zandloper inWemmel

Zowel Vlaamse klassiekers als innemende evergreens uit de wereld van de soul en de swing veroverden een plaats in het hart van de warmste stem van Vlaanderen. Günther stak bovendien liedjes van Daan, Meteoor, Stef Bos, K3 ... in een nieuw jasje tijdens *Liefde voor Muziek*.

In september opent Günther Neefs samen met zijn straffe liveband het nieuwe seizoen van CC de Zandloper met *De Kracht van Muziek*. Günther neemt ons mee door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis met nieuw werk, songs uit *Liefde voor Muziek* en de mooiste klassiekers.

De theatershow wordt ondersteund met mooie sfeerbeelden.



Wanneer, hoe, hoeveel?

We verzamelen zaterdag 30 september om 19u45 of jullie rijden rechtstreeks

Schrijf je in via de QR Code of via nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be
0479/46.00.51

Je reservatie is gelukt van zodra de betaling is ontvangen en u een bevestigingsmail ontvangt.

Stort 22 EURO op rekening van KWB IBAN: BE79 8335 3470 9433

BIC : GKCCBEBB

De plaatsen zijn beperkt !

Nieuwe leden

David Piccarelle, een goede dartspeeler heeft de stap naar onze KWB afdeling gezet.. Hij was nog maar net lid geworden en hij deed al mee met de 'trappistenwandeling'? bovendien voelde hij zich meteen opgenomen in de groep want **hij kan het zeer goed uitleggen**. Proficiat David, lid nr.417, ge zult je dit lidmaatschap niet beklagen want Tijn Vanden Meerssche is je wijkmeester;

Huwelijk

Onze gelukwensen voor KWB'er **Dirk Vanderstraeten** en zijn vrouw **Monique Duyn** die elkaar trouw in goede en kwade dagen hebben beloofd met hun huwelijk. We wensen hen heel veel geluk;

Huwelijksjubileum

Onze felicitaties aan **Erik Crombé en Leen Siccard** voor hun 50^{ste} huwelijksjubileum. Proficiat en nog vele jaren samen onderweg en in een goede gezondheid.



Opa, grootvader, grote vader, opi....

Bij het gezin van KWB'er Stef Robberechts en Lut Verhaegen werd een kleindochter, **Felien**, geboren. Een zusje om mee te spelen voor Achiel en Gaston. Dikke proficiat aan de ouders Kevin De Lathouwers en Inne Robberechts



De trappistenwandeling, wandelen, een gesprek, een trappist. Mooie, deugddoende ervaring

Uitnodiging voor alle voetballers en/of supporters!



KWB heeft op het sportcentrum Den Dooren het terrein Klein Kunstgras afgehuurd op de donderdagen 6 en 20 juli en op 3 en 17 augustus telkens van 20. tot 21 u.

Welkom, we maken er een plezant en gezond uurtje voetbal van. Uiteraard kunnen aanmoedigen niet ontbreken dus...supporters kom maar af met toeters en bellen.

GAME ON.

Ons nieuwe dartsseizoen is aangebroken!!!

We starten op **zaterdag 2 september**. We stellen onze blokken op vanaf 20 u. in lokaal de werkmán.

Voorzie je van scherpe punten, uitgebalanceerde shafts en kreukloze wings. Train alvast jullie armspieren.

We spelen tactics maar een spelletje 501 spelen we soms ook al eens.

Info: Nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be



Dat darts in is. Hierbij de foto van het dartstornooi met als overwinnaar KWB'er Erik.De Smedt die regelmatig zijn pijltje komt gooien in het KWB-lokaal. Medeorganisator KWB'er Gery Van Hove staat links van de overwinnaar.



WANDELING DOOR HARTJE BRUSSEL

Met de trein betrokken een 20-tal KWB- leden naar Brussel. In het Centraal Station werden we opgewacht door William, de schoonbroer van Marc Van Schuerbeeck. Van daar ging het richting station Brussel-Kapellekerk waar de andere gids ons opwachtte. Hier werd de groep in twee gesplitst. We gingen verder de Marollenwijk verkennen.

Onze eerste halte was het skatepark aan het station. Het skatepark moest met de nodige voorzichtigheid gebouwd worden omwille van de metrolijn die eronder loopt. Ze betrekken er de jongeren bij om het skatepark van graffiti te voorzien. De volgende halte was een ontwijde kerk met het aanpalende gebouw. De buitenlandse architect wou er België mee symboliseren: de kerk in baksteen symboliseert het Vlaams Gewest (met bakstenen uit de Rupelstreek), het Brussels gewest met een ijzeren en glazen doorsteek voor artiesten en het Waals gewest met het gebouw in glas en staal (staal- en glasfabrieken in Luik).

Daarna zijn we naar het Vossenplein geweest. Waarom heet dit plein in het Nederlands het Vossenplein en in het Frans Place du Jeu de Balle?

De metaalfabriek Usine du Renard (vos), waar locomotieven werden gebouwd ligt aan de zijkant van het plein. Op het plein werd geëatst (jeu de balle). Andere benamingen zijn "d' à met", "le vieux marché" (de oude markt), "Vosseplain" (Brussels), "Loeizemet" (Brussels), "Marche aux puces" (Frans) (Vlooiemarkt), "Hirsch par terre" (Hirsch was een Brusselse kledingzaak (op het Vossenplein liggen de kledingstukken ze vaak op de grond). In Brussel zie je vaak stripfiguren op de uitstekende gevels, een gevolg van de verplaatste rooijlijnen van de straat. In de Hoogstraat vind je een gebouw met een stalen dak(gebinte). We zijn met de lift naar het justitiepaleis gegaan. Afsluiten deden we op de Zavel (Sablon), hier zou een van de voorvaders van Frans Sablon ten vondeling gelegd zijn waar we afsloten met een pint (een Zinneke, een typisch Brussels bier gebrouwen in een Brusselse brouwerij).

Dominiek

Wist je datjes

- We net op tijd aan de trein waren omdat er bepaalde mannen niet mee waren .
- Dominiek was de hele dag in Brussel. 's Morgens vertrok hij met de waterbus op het kanaal Brussel-Charleroi en 's namiddags rond 16 u was hij in het Centraal Station.
- Ze Jupiler drinken in Victoria glazen .
- De scheve architect eigenlijk komt van chieff architect
- Dirk op 3e verdieping gezwommen heeft .
- Er een groep van ons aangevallen is door een jeugdbende .
- We met veel naar de zonsondergang aan 't kijken waren



Op stap met trappisten!

Met 42 deelnemers, het team Danny en Wouter van de vervoerdienst van hapjes en drank meegerekend, togen we op pad. Een mengeling van trappist proeven met begeleidend woordje van Dimitri en een lekker hapje. Op elke stopplaats werd er stilgestaan bij een tekst, een gedicht, een mening.

Stop1: Norbert had het over **frustraties** die in ons hoofd vastzitten en die we best kunnen luidop zeggen waar andere mensen bij zijn. Dit kan een vrijheid in je hoofd betekenen, loskomen van een wrevel. Ook de gelukzalige momenten in ons leven kon men vertellen aan elkaar.

Stop 2: Herman zorgde voor een knap gedicht waar het niet alleen gaat over **voetbal** maar ons doet **nadenken over ons leven** en de gebeurtenissen, blijf maar ook minder toffe, die een rol spelen over ons gelukkig zijn.

0 – 0

*Mijn goal is schoon:
het lichaam waar ik woon,
mijn huis, mijn school- ik kreeg
er nog geen grote loeiers tegen.
Groeien is je doel verdedigen,
maar de ballen worden wel
van harder leer, de tegenstanders
knallen steeds gemener
medespelers neer en het veld
wordt alle dagen dieper.
Ik heb de trainer moeten vragen
mij te leren vliegend keepen,
want ik wil mijn leven niet blesseren.
Zolang ik aanval,
kan niemand mij passeren
Edward van de Vende*



Stop 3: Marc had het over '**De stilte**' en de waarde ervan. Het leert ons nadenken over het echte leven en wat ons tot luisterende mensen maakt. Stilte heeft een **helend** effect. De bezinning staat vooraan in deze Kleine Raak.

Stop 4: Joke en Stijn, deden ons **kiezen over een tiental stellingen**. Ze hielden het op het ludieke, het plezante. De deelnemers genoten ervan.

Afsluiten deden we in het KWB-lokaal met de bedanking van de initiatiefnemers en de mannen, en vrouwen die meehielpen voorbereiden en de avond zelf

Genieten van de natuur, van het fietsen en elkaars gezelschap!



KWB – FEMMA DAGFIETSTOCHT

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2023

vertrek stipt om 9 u. KWB-lokaal

een traditie die in ere wordt gehouden.

Er wordt gefietst tegen een gezapig tempo langs gekende, ongekende en liefst autoluwe wegen. Er wordt bovendien gezorgd voor begeleiding en hulp bij eventuele fietspanne.

De fietstocht zal tussen de 55 en de 65 km bedragen.

Onderweg voorzien we een paar stopplaatsen.

Het middagmaal wordt opgediend in **Chalet de Goudkarper in Meldert**.

Menu:

- ✓ Kaaskroket
- ✓ hoofdschotel keuze tussen :
 - *Varkensbrochette 1st. met groenteassortiment en frietjes*
 - *Gevogelbrochette 1st. met groenteassortiment en frietjes*
 - *pasta van de chef (Breugel ham, fijne groentjes & olijfolie)*
- ✓ Koffie of thee

Leden van KWB of Femma betalen **€30** per persoon (niet leden **€33**).

Inschrijven is verplicht (verzekering en middagmaal.) dit kan tot **zondag 6 augustus 2023** mits betaling van je bijdrage op rekening van KWB Merchtem BE70 7995 5005 0525, met vermelding van de *keuze* van je middagmaal.

Bij slecht (rot) weer rijden we met auto's naar de plaats waar het middagmaal wordt geserveerd. Afspraak om 11.30 u. aan het KWB-lokaal.

Nog vragen, geef dan maar een seintje naar Geert Ringoot 0476/428.427 of geert.ringoot@kwbmerchtem.be

Tot zondag 13 augustus,

Bezoek aan stokerij De Cort

Vrijdag 22 september. Vertrek met de bus om 18u30 stipt aan de kerk.

Wil je alles weten over brouwen & distilleren? Dan is dit een ideale gelegenheid om hierover meer te weten te komen. In het landelijke Pepingen, vind je een echte, misschien wel de enige warme stokerij in het Pajottenland, de Zennevallei en ver daarbuiten. Dit betekent dat men er een echte distilleerketel heeft staan en dat men er zelf alcohol maakt op basis van landbouwgrondstoffen. De stookketels zijn Arnold Holsteins om een zo zuiver en zacht mogelijk product te produceren zonder smaakverlies. Deze ketels worden niet voor niets de Rolls-Royce van de distilleerketels genoemd.

De gepassioneerde eigenaar van deze stokerij neemt je graag mee in wondere wereld van lambiek en spirits. Waarom die koperen ketels, vanwaar komt de naam lambiek en wat is een potstill? Wat is een gin-basket, wilde gist, voorloop, middenloop of rectificeerkolom...

Al deze zaken worden op vakkundige wijze uitgelegd.

Na de rondleiding krijgen we de gelegenheid om even te proeven van deze heerlijke brouwsels.

Deze Tour&Tasting duurt ongeveer twee uur. Een aanrader!

Wil je deze uitstap niet missen, aarzel dan niet om je in te schrijven!

Het aantal plaatsen is beperkt.

Kostprijs bedraagt € 20 per persoon.

Inschrijven kan tot uiterlijk 13 september bij Luc Vancampenhout

Via Mail: luc.vancampenhout1@gmail.com

Via telefoon: 0498 57 03 83

Vooraf betalen op de rekening van KWB: BE70 7995 5005 0525 met vermelding "Bezoek stokerij De Cort"



Initiatie kaatsen,

Bijna iedereen was, ondanks het warme weer en de steile bergop, op zijn vélotje gestapt om af te zakken naar het kaatsplein van kaatsclub “De Herleving” te Brussegem. Bij het eerste drankje kregen we van de club lekkere gezonde hapjes aangeboden, een toffe start van een nog toffere avond!

Na een korte uitleg (die voor de meeste chinees leek want weinigen onder ons kenden het spelletje) & demo, mochten we zelf een balletje slaan...In den beginne zaten de vele regeltjes er nog niet helemaal goed in maar na de pauze had iedereen het spelletje min of meer door.

Na een spannend wedstrijdje onder elkaar, konden we onze pijnlijke handen afkoelen met een frisse pint (den opslag moet namelijk gebeuren met de blote hand...).De supervriendelijke leden van kaatsclub “herleving” hebben ons op een zeer plezierige manier kennis laten maken met “de” Merchtemse volkssport van weleer! Alle aanwezige KWB'ers waren aangenaam verrast en velen onder ons hebben besloten om eens een wedstrijd te gaan bekijken!

Op **woensdagnamiddag van Merchtem kermis** wordt er gekaatst op de parking tegenover de sporthal. Iedereen welkom.



Fietstocht voor KWB'ers

Vrijdag 7 juli – start 19 u KWB – lokaal

Mannen vertoeven graag eens samen en als dat nog op een rustige fietstocht gebeurt dan betekent het een therapie voor lichaam en geest. We starten – liefst met hard opgepompte banden – Graag ook je fluo-hesje .

We rijden een tochtje van ongeveer 30 km. De tussenstop is halverwege voorzien om de dorst te lessen .

Hier kunnen we de batterijen opladen en met vernieuwde energie de terugtocht aanvatten. Bij deze fietstocht hoort een gezellige babbel met al diegenen die naast je rijden om de vriendschapsbanden te verstevigen of aan te halen.



Kwb kalender juli / augustus – september 2023

Juli – augustus

Vrijdag 7 juli	Fietstocht voor KWB'ers
Zondag 13 augustus	KWB-Femina dagfietstocht
Vrijdag 18 augustus	Corrida
Zondag 20 augustus	Kermis bij KWB met de bekroning van de mooiste ajuin en vanaf 16 u. bakharing met ajuinsaus, pensen en hamburgers
Maandag 21 augustus	Kermis kampioenschap darts, petanque en kaarten
Dinsdag 22 augustus	Kermis met allerhande animatie rond de middag DJ Eddie, in de vooravond de jeugdharmonie en 's avonds optreden van Demi Sec en natuurlijk 'Duk'

September

Zaterdag 2 september	Darts in het KWB-lokaal om 20 u.
Zaterdag 9 september	Visweekend
Vrijdag 22 september	Bezoek stokerij De Cort
Zaterdag 30 september	Optreden Gunther Neefs

Elke donderdag petanque aan het KWB-lokaal

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal

