

Er zijn mannen die als stenen gewoon één steentje bijdragen om een KWB groep op te bouwen, ze zijn echt onmisbaar in het geheel.

Er zijn mannen die als een hoeksteen een stukje van de KWB dragen; onmisbaar zijn ze, zonder hen zou de groep niet leven.

Er zijn er die als steunbalken de werking dragen; onzichtbaar in hun inzet, zonder hun steun zou het onleefbaar zijn.

Er zijn mannen die als sierstenen, kleur en leven geven aan de groep ze worden kleur en leven in het dagelijks gebeuren.

Er zijn er als mortel tussen de stenen, ze houden de losse stenen samen, ze zijn stil aanwezig, maar zonder hen, zou de KWB afdeling gewoon niet bestaan.

Er zijn mensen die erbij zijn een lange tijd, reeds vele jaren, hun aanwezigheid is als een stapsteen: nodig voor wie na hen komt.

Zonder deze elementen zou het geheel op los zand gebouwd zijn, zou het geheel niet samenhangen. Want wat is een fundament zonder gebouw erop? En wat is een gebouw zonder fundament?

Vaderdag - Zondag 9 juni
vieren we alle vaders in het KWB-lokaal



WIJ GEDENKEN



Erwin Van Cauter, lid van KWB
Weduwnaar van Marleen Corthals

Swaiken Van Campenhout lid van KWB

Rik Geeroms echtgenoot van Denise Asselman
Schoonbroer van KWB'er Theo Teugels en oom van KWB'er Walter Teugels

Marcel Van Buggenhout weduwnaar van Leontine Thomas
Schoonbroer van KWB'er Ivo Abbeloos

Jozef Meersman echtgenoot van Mariette Bogaerts
Vader van KWB'er Rudi Meersman



† In memoriam

Erwin Van Cauter sloot bij KWB aan in 2001. Deze stille, joviale man leefde voor zijn gezin. Van op de zijlijn supporterde hij de laatste jaren voor onze activiteiten. Als kaartspeler genoot hij van de gezelligheid. Hij werkte jarenlang in het Zuidstation bij de NMBS. De zee was zijn geliefde vakantie waar hij genoot van de wandeltochten maar vooral van de rust en de natuur. Erwin was een doe-het-zelver, hij probeerde zoveel mogelijk klusjes zelf op te knappen. Met zijn wijkmeester Daniel had hij een goede band en kon hij rustig babbelen over alledaagse dingen. Moedig heeft hij zijn ziekte gedragen en tot de laatste dag geloofde hij in beterschap.



† In memoriam

Swaiken Van Campenhout, een vriendelijke en een dankbare man die niet kon stilzitten. Wat heeft hij allemaal georganiseerd in Merchtem. Hij nam initiatieven voor onder andere de Lustige Wandelaars, KEEKS, de rommelmarkten in de Dendermondestraat, verzorgde een periode een boekenstand in het Merchtem station. Iedere begrafenis in de kerk ging hij rond met de schaal, schaalmeester.

In 1981 sloot hij aan bij KWB en hij bleef tot op het laatste trouw lid en supporter van onze organisatie. Swaiken had een hart van goud en wou iedereen helpen waar hij kon.

Swaiken was superbekend in Merchtem, tegen iedereen zei hij goede dag of een babbel. Met zijn wijkmeester Jozef vertelde hij over zijn activiteiten. Later wanneer de ziekte hem overviel bleef hij moedig en strijdvaardig want hij had nog zoveel plannen.



Fietsrally en BBQ



De examenstress is voorbij en de zomervakantie komt eraan.
Tijd om te genieten met je gezin en/of vrienden!!!

Wanneer? Op **zondag 23 juni** 2024 is er de fietsrally met start tussen 13.30 en 14.45 u., de bbq start vanaf 17u.

Waar: De start en de bbq zijn in de Sint Donatusschool, Maurits Sacréstraat 42 te Merchtem.

Heb je zin om met je gezin of samen met vrienden een fijne zondag te beleven? Dan is deze activiteit iets voor jullie!

Een doorgaans vlakke, gezinsvriendelijke, uitgepijldde fietstocht (max 22 km) met onderweg verschillende tussenstops en ludieke spelletjes. (voor de sportievelingen wordt een extra lus voorzien).

We vragen 3 euro per deelnemer, een versnapering en een drankje zijn onderweg inbegrepen!

We vertrekken met de fiets tussen 13.30 en 14.45 u.

De bedoeling is dat alle fietsers terug zijn in Sint Donatus tegen 17u.
Altijd leuke prijzen te winnen voor iedereen!



Heb je geen zin in een fietstocht, geen probleem. Ons terras is doorlopend open!
Voor de kinderen is er een speeltuin en een springkasteel.

Barbecue-time tussen 17 en 18.30 u.

Voor de bbq dien je wel vooraf in te schrijven bij steve@kwbmerchtem.be of 0472360169.

Inschrijven kan tot en met maandag 17 juni.

Kinderschotel:

2 stukjes vlees (kip en barbecueworst)
Met groentjes en toebehoren voor 10 euro.

Volwassen schotel:

3 stukjes vlees (brochette, kip en barbecueworst)
met groentjes en toebehoren voor 15 euro.

Ben je vegetariër, laat iets weten bij de inschrijving, dan voorzien we het nodige.
(3 stukjes veggie met groentjes en toebehoren aan 15 euro).



Meer info nodig: steve@kwbmerchtem.be of 0472360169



KWB – FIETSTOCHT

**woensdag 5 juni – start om 19 u. –
KWB-lokaal**

Mannen er staat opnieuw een avondfietstocht geprogrammeerd.

Het wordt genieten en ik hoorde fluisteren dat het richting Moorsel zou gaan.
Tot dan!

Opa – grootvader – opi...

Kwb'er **Sandy Harzé** mag terecht fier zijn op zijn eerste kleindochter **Anna**. Proficiat Sandy maar dat kindje mag nog geen cola drinken hoor, het blijft bij een papflesje. Dikke proficiat aan de ouders Steffie en Tim.

Een trotse **KWB'er Eric Biesemans** (Sleewagen) gaf ons een geboortekaartje van zijn kleindochter die de naam **Jutta** kreeg. Proficiat aan de ouders Iris en Michiel.

Opapa – overgrootvader – pépé...

Een glunderende overgrootvader en KWB'er **Jozef Van den Borre** vertelde honderduit over de geboorte van zijn achterkleinkind Anna. Het koste hem wel een pint op de wijkmeestersvergadering.

Viergeslacht

- Jozef Van den Borre wist ons zelfs te vertellen over een viergeslacht want zijn vrouw Marie-Louise, hun dochter Petra, hun kleindochter Steffi en de kleine Anna zijn wel een viergeslacht. Proficiat dames!
 - Toeval ook bij de familie van Eric Biesemans noteerden we een viergeslacht. Mami Elza, moeke Pascal, mama Iris en de kleine Jutta, dat zijn er inderdaad 4 op een rij. Fantastisch voor de familie om dat te mogen beleven/meemaken!
-

Briljant



Wat een prestatie '65 jaar getrouwd', briljanten jubileum voor

KWB'er Willy Buys en Astrid Cooremans.

Onze gelukwensen voor dit fantastisch paar. Trouwens ze zijn beiden bovendien super cracks bij het kaartspelen. Hou elkaar aan de babbel en hop naar de 70 jaar samen onderweg en in een zo goed mogelijke gezondheid.

Stadsbezoek DILBEEK



Vrijdag 21 juni om 18.15 u. aan de kerk van Merchtem

Programma:

- Bezoek aan de Molen van Pede
- Drink in brouwerij Kestemont
- Bezoek aan het Kasteel de Viron en Sint-Alenatoren
- **Afsluiter in het supporterslokaal van Remco Evenepoel “de Rustberg”**
- We vertrekken met de bus aan de kerk van Merchtem.
- De prijs is 8 euro (je kan dit de avond zelf betalen, neem gepast geld mee of met Payconiq)
- De mannen mogen nog eens alleen op stap...
- Er onder ons zijn die de gids zullen kennen
- Het niet zo ver weg is
- De voorzitter trakteert misschien...
- We zijn terug rond 23.15 u/

Inschrijven, bij steve@kwbmerchtem.be of 0472360169



**Oh mijn zoeteke ...
kom hier dat ik u**



Op Moederdag ontving je je zoet paprikaplantje, deze staat waarschijnlijk al te bloeien in volle zon. Geef je plantje af en toe een beetje vocht en meststoffen, in volle grond best korrels in een pot vloeibaar mest gebruiken. Als de temperatuur rond de 25°C in den dag is en 's nachts niet lager is dan 16°C, dan zal het plantje zichzelf bestuiven met zijn stuifmeel van eigen bloem en dit zal dan tot goede vruchtzetting leiden. Praat af en toe eens tegen je plantje zodat hij begint te blozen, dan is de vrucht op zijn zoets. Tot zondag met kermis met je vrucht van je plant en ik verzeker je het wordt weer heel plezant. FR

Fietstocht van woensdag 22 mei

De 22 opgekomen KWB'ers zaten zich voorbeeldig in het wiel van de '**chef van de mooie fietsroutes**' onze Aloïs. Waar kan hij al die mooie baantjes, autoluwe en zelfs geasfalteerde of betonnen baantjes vinden om zoveel als mogelijk de grotere wegen te vermijden.

Vlassenbroek is mooi geworden, de werken zijn quasi gedaan en dat opent perspectieven voor de fietsers. In Baasrode, aan café Marquise, gingen alle remmen dicht want Jos had een pintje beloofd op zijn verjaardag. Na 34 km eindigden we in café bij Jos op de Reedijk maar de helft van de fietsers hadden vermoedelijk beloofd aan hun vrouwke om op tijd thuis te zijn. De pint van de KWB-kas hebben ze daarvoor gemist. Bedankt ook aan de wegkapiteins, Jos, Dimitri, Luc en Geert, ze hebben ons veilig geholpen bij de oversteekplaatsen (NK)



Op bezoek aan de kinderboerderij in Bornem

1 mei. Dag van de arbeid. Gezinsdag op de boerderij. Veel zon, veel diertjes. En daar zijn we gaan naar kijken. En veeeeel ijsjes bestellen op een eerste zonnige dag. Iedereen genoten. En dan nog naar de speeltuin achter de hoek. Een zeer leuke namiddag voor de jongsten maar al zeker voor hun ouder. PDM

Grandioos succes op onze parochiedag

Een zonovergoten zondag 5 mei lokte heel veel volk rond de kerk, de Reedijk en op de parking van zaal 't Vijverdal. De bewegingen zorgden voor een fantastisch feestgebeuren.

Heel veel vrijwilligers stonden paraat voor de organisatie van de 'oldtimer' parade. Meer dan 160 'oudere' voertuigen lieten zich bewonderen door de honderden kijklustigen. Pastoor Filip zegende met het nodige water alle auto's vanop een door de scouts gesjorde eretribune.

De sociale bewegingen, zowel jongeren als volwassenen, de Merchtemse koren en de jeugdharmonie Sint Cecilia organiseerden animatie, eten, dessert en drankstands. Het bakklimmen was een topper met heel veel animo.

Het gevoel van samenhang overheerste en dat doet deugd vooral voor het samen werken aan parochie als voor de financiële zorg voor het onderhoud aan de parochielokalen.

Vanuit KWB willen we heel graag dankjewel zeggen aan alle leden die meegewerkt hebben aan dit feestgebeuren en aan allen die ons kwamen steunen met een bezoekje. Dikke proficiat aan de organisatoren.

Norbert



Moeders werden gevierd in het KWB-lokaal

Op zondag 12 mei, Moederdag, was het bingo in het KWB-lokaal. Hij veel moederkes, jong en minder jong, kwamen langs. Voorzitter Frans, van KWB, en Hugo verantwoordelijke van het lokaal verwelkomden de dames met een kus (of meerdere) en een fijn geschenkje nl. een boodschappentasje.

Proficiat dames



Verslag kookavond KONIJN van woensdag 24 april

15 KWB'ers daagden op voor onze kookavond.

Als voorgerechtje serveerde Lieven een met kokosroom aangelengde wortelsoep.

Twee konijnen werden voor het hoofdgerecht voorzien. Appeltjes werden verwerkt tot een klassieke appelmoes met brokjes. Aardappelen sneden we in frietjes en we bakten ze vakkundig goudgeel. Het konijn werd aangebakken in de boter en als basis voor de saus mocht het even zwemmen in een lekker biertje.

Om de avond af te ronden, een klassieke vanillepudding, niet uit een pakje maar zelfgemaakt en afgewerkt met een petit-beur koekje.



Verslag BBQ-Kookavond dinsdag 14 mei

Naar jaarlijkse traditie stookten we 3 barbecues heet met kolen en briketten. Een dertigtal KWB'ers kwamen hiervoor graag meehelpen. Als thema ging Pauwel hiervoor ver buiten onze landsgrenzen inspiratie zoeken.

Nou gaan ons braai (Afrikaanse grilspecialiteiten)

Er kwam geen halve dierentuin op de grill terecht, maar lekkere stukjes vlees die je ook bij ons kan verkrijgen. De gerechten kregen wel allemaal een Afrikaanse benaming toegewezen. Boboties, sosaties, poussins, smashburgers, pork belly, dry rub ribs en ga zo maar voort. Een overaanbod aan heerlijke proevertjes, met zelfgemaakte sausjes.

Een leuke avond waar we veel konden opsteken, en waar we leuke ideetjes konden opdoen. Helaas stond na deze lekkere proeverij nog een grote berg afwas te wachten, maar dankzij enkele dappere afwassers werd deze ook vakkundig weggewerkt.

Hiermee zit ons kookavond-seizoen er op en kijken we uit naar de volgende kalender. We zoeken steeds nog leuke ideetjes en hobbykoks? Zie jij het zitten om iets origineel op tafel te toveren? Laat dit ons dan gerust weten.(NVDB)



Te voet naar Scherpenheuvel: een deugddoende ervaring

Net zoals vorig jaar was ik ingeschreven voor de voetbedevaart naar Scherpenheuvel. Eigenlijk was ik dit niet van plan maar beloften maakten schuld. Vorig jaar stak ik voor enkele mensen een kaarsje aan en had ik beloofd als dit zijn gewenste effect zou hebben dat ik nogmaals zou meegaan. Dus zo gezegd zo gedaan.

Zoals velen ben ik op bedevaart gegaan voor mezelf en voor de mensen die me nauw aan het hart liggen. Het idee alleen al om hiermee iemand een hart onder de riem te steken gaf me zeer veel voldoening.

Het was weeral een geweldig leuke tocht. Een tocht waarbij ik al veel deelnemers ken. Ook KWB was goed vertegenwoordigd. Uren praten met verschillende mensen. Uren van mopjes maken en lachen. Maar ook uren van afzien en in mezelf wat nadenken. Elkaar steunen wanneer we het wat moeilijk hadden. Bemoedigende woordjes aan elkaar: *gaat het, alles ok, ziet ge het nog zitten, niet te veel pijn, nog effekes, we zijn er bijna, kan ik helpen....* Wat een saamenhorigheid! Mensen met allemaal hetzelfde doel, van verschillende leeftijden, met veel of weinig ervaring.

En ja amaaai wat een organisatie. Veiligheid boven alles. Alles netjes geregeld, alles netjes op elkaar afgestemd. Superveel dank aan allen die ons op weg hebben ondersteund. Ook de geweldige verzorging. Met arendsogen werden we in de gaten gehouden. Waar men zag dat iemand pijn had werd er snel ingegrepen. Geweldig om te zien hoe deze mensen zichzelf zo kunnen inzetten voor het welzijn van anderen. Zelf had ik niet veel pijntjes maar mocht ik wel even genieten van een deugddoende massage op zondagavond. (inclusief lekker taartje)

Ik heb ook enorm genoten van de vele hapjes en drankjes die we tijdens onze tocht kregen toegereikt. Frigoboxen, tafeltjes en mandjes vol werden met veel vriendschap uitgedeeld.

Bij aankomst kriebelde het bij het horen van de klokken en het zien van de mensen langs de weg. In de kerk kreeg ik het wat moeilijk en had ik een appelflauwte. Gelukkig kreeg ik al snel een nat doekje van de verzorgers aangereikt. Ja zelfs in de kerk hielden ze ons nog in de gaten.

Bedankt allemaal, het heeft mij en mijn gezin weeral heel veel voldoening gegeven. Het deed echt deugd.

Nico



Darts

Beste dartsliefhebbers, het seizoen zit erop.
We verwachten iedereen zeker op het kampioenschap op

Maandag 19 augustus in de kermisweek.

Thuis bijtrainen is wel de boodschap .



Petanque!

Als de zon er terug wat beter doorkomt en we de wind en de regen achter ons kunnen laten start zoals gewoonlijk het petanque seizoen.

**Donderdag vanaf 6 juni om 19.30 u.
Terreinen aan het KWB-lokaal**



Breng je petanqueballen en het varkentje(couchonnet) mee. Als je over geen petanqueset beschikt... er is zeker nog een setje voorradig in het KWB-lokaal. Ook beginners zijn van harte welkom. Wie gooit er een partijtje mee??? En oefening baart kunst!

**Iedere donderdagavond kan je komen een partijtje spelen.
Dit is een goede voorbereiding voor het kampioenschap petanque op
kermismaandag 19 augustus**

Voetbal op groot scherm in het KWB-lokaal

Het Europees kampioenschap voetbal mannen 2024 of UEFA Euro 2024 wordt de 17e editie van het vierjaarlijkse voetbaltoernooi. Het wordt gehouden in de zomer van 2024 in Duitsland. In de planning staat de openingswedstrijd op 14 juni en de finale op 14 juli 2024

Onze Belgische voetb ploeg heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap en de matches van de Belgen gaan we op groot scherm projecteren in het KWB-lokaal. Supporters op post!

**Maandag 17 juni om 18 u. België Slowakije
Vrijdag 22 juni om 21 u. België-Roemenië
Woensdag 26 juni om 18 u. Oekraïne – België**



Smijt er eens mee 30 april 2024

Gaat het nu regenen zoals vorig jaar of niet, de hele dag twijfel.

In de namiddag zijn we toch beginnen opzetten en ja... geen druppel gevallen.

Rond 20 u. zijn we er met een 30 man aan begonnen... en gelukkig met evenveel geëindigd.

Werpen met sjakossen, zandzakken achterwaarts, banden, kasseistenen en hoefijzers, meet- en sloefschieten, en een zak vol stro met de gaffel over een polsstok-infrastructuur krijgen.

Een goed uur later waren we moe gegooid en hebben we geklonken op een toffe editie.

Omdat het droog en zelfs bij valavond warm bleef, zijn we niet naar de werkman getrokken maar op de KSA gebleven, zalig als eerste warme avond van het jaar.

Bedankt Luc voor uw creativiteit!

Wist je dat:

- Zeker de helft van de deelnemers in korte broek was en ene meer mochten drinken
- De prijzen door Yves werden gemaakt
- Er teveel water in de bak van het meetschieten stond, gaat de munten maar zoeken...
- Er toch een paar deugnieten meerdere keren geprobeerd hebben voor ze hun punten opschreven
- De ene sjakos de andere niet is om mee te gooien
- De definitie van een gaffel gespreksonderwerp nr. 1 was
- De pechvogel met Luc moest spelen
- En de winnaars zijn: Davy Van Holsbeeck, Jean De Block, Dominiek Heyvaert, Kevin Mertens en Luc Van Campenhout.

Steve



KWB KALENDER JUNI – JULI - AUGUSTUS 2024

Juni 2024

Zondag 2 juni	Natuurwandeling Vlassenbroek
Woensdag 5 juni	Rustige fietstocht
Donderdag 6 juni	Start petanque
Zondag 9 juni	Vaderdag in het lokaal
Weekend 15 – 16 juni	Fietsweekend
Vrijdag 21 juni	Stadsbezoek
Zondag 23 juni	Fietsrally
Woensdag 26 juni	Wijkmeestersvergadering

JULI – AUGUSTUS 2024

Vrijdag 12 juli	Fietstocht voor KWB'ers
Zondag 11 augustus	Dagfietstocht
Vrijdag 16 augustus	Corrida
Zondag 18 augustus	Kermis bij KWB
Maandag 19 augustus	Kermis met petanque, kaarten en dartskampioenschap
Dinsdag 20 augustus	Kermis van 10 u. tot... met allerhande optredens en Duk
Woensdag 21 augustus	Opkuis van de kermis

Elke donderdag vanaf juni petanque om 19.30 u. aan het KWB-lokaal

